



Norra Ängby Tidning

Årgång 37

Nr 2 • Juni 2015

NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING



**Postlådan
ska vändas
mot gatan**

**Fem tips
för bättre
trädgård**

**Tyck till
med app
i mobilen**

Att vara idrottsförälder

Anna har koll på ungdomsidrotten i Norra Ängby

inledaren



Anna-Karin Ekholm
Ordförande i Norra Ängby
Trädgårdsstadsförening

Att göra en ideell insats

Hälften av alla i Sverige deltar i någon typ av ideell verksamhet och i Norra Ängby är det förmodligen ännu fler. Det säger Anna Iwarsson som vi porträtterar som det här numrets Ängbyprofil.

Anna har lång erfarenhet av ideellt arbete, både i sin verksamhet och som en av de många idrottsföräldrar som kvällar och helger samlas på Ängby IP och vid andra idrottsarenor. Det är fascinerande att se hur många som trots krävande civila yrken ändå klär på sig tränartröjan eller har den här matchens uppgift att

Ideellt arbete är inte bara en plikt – man får mycket tillbaka också.

packa en fikakorg till alla de andra som hejar vid fotbollsplanen. Det är inte alltid lätt att ha tid och möjlighet att göra en ideell insats. Det märker även vi i Trädgårdsstadsföreningens styrelse när vi ska försöka få ihop vår

egen kalender eller när vi försöker få fler att engagera sig. Därför är vi så oerhört tacksamma för att det ändå finns så många som gör en insats för oss andra, till exempel är alla ni som går runt och delar ut den här tidningen i postlådorna våra hjältar.

Men ideellt arbete är inte bara en plikt och en uppoffring. Man får en hel del tillbaka också. Läs artikeln om Anna Iwarsson som börjar på sidan 14 där hon bland annat redogör för vilka drivkrafter som får oss att delta i ideell verksamhet och vad det kan ge tillbaka i form av personlig tillfredsställelse och utveckling.

Nu passar jag därför på att efterlysa hjälp till de stundande midsommarfestligheterna i Björklunds hage. Om du har lite tid att avvara så hör av dig till Carola Bengtsson (se sid 5). Carola är för övrigt en av dem som gör strålande ideella insatser för oss andra genom alla de arrangemang hon fixar i Norra Ängby.

Har du inte möjlighet att hjälpa till med förberedelserna den här gången så är självklart både du och dina gäster ändå varmt välkomna till festen. Vi ses i Björkan!

Jag önskar er alla
en härlig sommar!



NORRA ÄNGBY TIDNING

Tidningen ges ut av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Föreningen förmedlar information om sin verksamhet via **Norra Ängby Tidning** och på hemsidan www.norra-angby.se. Redaktionen förmedlar även annan information som kan vara av intresse för tidningens läsare, dvs hushållen i Ängby, totalt 1632. Tidningens upplaga är 1800 ex.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december och delas ut av våra tidningsdistributörer. Deadline för material för kommande nummer är alltid en månad före utgivningsdatum.

Tidningsredaktion

Rolf A Olsson, redaktör, layout, rolf@rao.se
Elisabet Engdahl-Linder, elisabet.engdahl.linder@gmail.com

Ansvarig utgivare

Anna-Karin Ekholm, annakarineholm@hotmail.com

Tryck

Gävle Offset, www.gavleoffset.se, 026-66 25 00

Annonsförsäljning:

Johan Schaeffer, johan.schaeffer@yahoo.se,
0739 83 22 07.

Annon priser:

Format (bredd x höjd)	Fyrfärg	Svartvit
Helsida 182 x 262 mm	11 000 kr	–
Halvsida 182 x 126 mm	6 600 kr	–
1/3 sida		
<i>Liggande</i> 182 x 84 mm	4 800 kr	3 400 kr
<i>Stående</i> 57 x 262 mm	4 800 kr	3 400 kr
1/3 höjd		
<i>1 sp</i> 57 x 86 mm	2 000 kr	1 400 kr
<i>2 sp</i> 120 x 86 mm	3 600 kr	2 600 kr
Små liggande (ca 1/6 höjd)		
<i>1 sp</i> 57 x 45 mm	1 100 kr	800 kr
<i>2 sp</i> 120 x 45 mm	2 000 kr	1 400 kr
<i>3 sp</i> 182 x 45 mm	2 800 kr	2 000 kr

Annonsmtrl: Tryckfärdig högupplöst PDF.

Erbjudande: Boka fyra färgannonser i följd och du får 25% rabatt på samtliga fyra införanden!

Pre numeration

Har du flyttat ifrån Norra Ängby, men ändå vill njuta av ängbykänslan, kan du prenumerera på tidningen: Namn, adress och 100 kr på plusgiron 94 01 78-7

ISSN-nummer 2001-290X

SVENSKA MÄKLARHUSET PRESENTERAR

Visningsproffsen i Norra Ängby.



Erfarenhet och lokalkännande är kanske de två viktigaste förutsättningarna för att din mäklare gör ett bra jobb vid försäljningen av din bostad. I Norra Ängby har vi sålt mängder av bostäder, så det är lite av hemmaplan för oss på Svenska Mäklarhuset Bromma. Just nu får vi dessutom in väldigt många förfrågningar från potentiella köpare.

Bli Visningsklar

Den som precis har köpt en ny bostad vill så klart sälja sin gamla så snabbt som möjligt. För vem vill sitta med dubbla boendekostnader? Med vår kostnadsfria tjänst Visningsklar ser vi till att allt är klart inför försäljningen, så att du kan fokusera på ditt nya hem. Och om du behöver hjälp med att hitta nästa boende kan vi givetvis hjälpa dig med det också.

Dolda-fel-försäkring på köpet

Om du säljer med oss under 2015 så bjuder vi på en "Dolda-fel-försäkring", värd 6000 kronor. Det är en extra trygghet, eftersom du som säljare är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som upptäcks upp till 10 år efter försäljningen.

Ring oss eller titta in på en fika, så berättar vi mer!

Svenska Mäklarhuset Bromma
Gustavslundsvägen 167 • 08-26 05 60

svenskamaklarhuset.se

Bäst på visningar





Thomas Fagerholm använde appen "Tyck till" och föreslog att kommunen skulle införa stoppförbud vid den livsfarliga övergången för eleverna på väg till och från Nya Elementar. Några veckor senare var stoppförbudet under dagtid infört!

Tyck till med mobilen, det kan löna sig!

Stockholms stad har på sin hemsida en del där man kan tycka till om stadens service. Denna funktion har nu även kommit som en app i mobilen. Sök på "Tyck till" så hittar du den.

Jag hade inga större förväntningar på att staden skulle reagera när jag använde den. Men till min förvåning tog det inte mer än ett par veckor så var min önskan åtgärdad.

Inga större förhoppningar

Jag har åkt runt i grannstödsbilen under några år och rapporterat in till driftcentralen hål i gatan, lutande vägs skyltar, nedskräpning etc men inte fått någon större feedback på detta. Så jag hade inga större förhoppningar

om snabba åtgärder när jag föreslog att trafikkontoret skulle införa stoppförbud på den första korta stumpan av Beckombergavägen som vetter mot Nya Elementar. Bilarna som stod parkerade där utgjorde en trafikfara främst för att de skymmer de två övergångsställen som finns i närheten. Där passerar många barn per dag till och från skolan. Det är rätt intensiv biltrafik in på Möjbrovägen då båda avlämning till skola och dagis sker där. Och själv passerar jag där som bilförare ibland flera gånger om dagen och vet hur svårt det kan vara att upptäcka barn bakom stora bilar.

Några knapptryckningar

Jag använde givetvis appen "Tyck till"

i min mobil. Några knapptryckningar, en kort beskrivning, gps-position och ett foto. Sen var saken klar, färdigrapporterat.

Behandlat och klart

När jag efter 4-5 veckor öppnade ett mejl från en av stadens tjänstemän stod det att nu var ärendet behandlat och klart. Till mejlet fanns ett bifogat dokument med en mycket formell text om Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att stanna och parkera fordon på Beckombergavägen.

Jag måste erkänna att jag blev mycket imponerad av reaktionen: att jag fick ett svar och frågan hade behandlats. Att trafikkontoret behandlade frågan inom rimlig tid och meddelade mig med ett formellt svar.

Så min slutsats är att det lönar sig att rapportera in synpunkter på sin näromgivning till staden. Speciellt om det finns en rimlig grund till framförda synpunkter. Så se till att du har Tyck till appen i mobilen, den är mycket enkel att använda.

Text och foto: Thomas Fagerholm

Ingegerds Hårsalong tackar för alla härliga år på torget!

Sista maj gick Ingegerd i pension och nagel-Eva flyttade till ny salong vid S:t Eriksplan. Alla gamla och nya Ängbykunder som vill ha vackra naglar, är välkomna dit från första juni. Tidsbokning: 070-689 83 48 • www.endorwyn.se

Ingegerd och Eva

Salongen i Ängby kommer även fortsättningsvis att ha tfn 08-37 03 22

Kom till Björkan och klä midsommarstången!

Föreningen bjuder in alla till midsommarfirande i Björklunds hage på midsommarafton. Ett uppskattat evenemang för oss alla i Norra Ängby med omnejd och våra gäster.

Vi startar redan klockan 10 med att löva och smycka midsommarstången och binda kransar. Alla är välkomna. Ta med blommor från trädgården eller plocka längs vägen

Dans, lotterier och kafé

Klockan 14 reser vi tillsammans stången. Därefter startar danslekar och ringdans med ledare och musikanter ifrån Bromma folkdansgille. Dansarna kommer att ha en kortare dansuppvisning. Vi har lotteri för både stora och små. Björkans kafé

serverar tårta och fika. Väl mött till en härlig dag i vår vackra park.

Vill du hjälpa till?

Midsommarfirandet i Björkan är det evenemang under året som kräver mest frivilliga insatser för att skapa en trevlig dag för oss alla. Om man har möjlighet kan det vara riktigt roligt, och inte väldigt betungande, att vara med och fixa festen.

Vi behöver några fler frivilliga som till exempel hämtar björkris och några som kan sälja lotter med mera.

Vill du göra en insats; ring Carola Bengtsson 070-733 58 42, eller maila: carola.my@hotmail.com så får du information. Och har du inte möjlighet att hjälpa till så hoppas vi att du kommer till lekarna och dansen.



brommakalle

tfn: 08 - 25 90 90

Fönsterrenovering

Vill du behålla karaktären på ditt Ängbyhus eller kanske återställa efter tidigare fönsterbyte? Att renovera fönster är inte bara att måla nytt ovanpå det gamla och fylla i kitt som har trillat bort.

Att renovera fönster innebär att man tar tillvara det gamla virket och tar det till sitt ursprung. Virket behandlas efter konstens alla regler med olja, färg och kanske ett glas som dämpar buller, spar energi eller både och. Vi har gamla originalfönster i lager.

Välkomna till oss!



info@brommakalle.se www.brommakalle.se www.facebook.com/brommakalleab

Snickerier

Som på alla gamla hus behövs det underhåll efter ett antal år. Har spröjsen på era fönster tagits bort under åren? Kärvar dörren eller garageporten? Saknas en dörr i huset eller vill ni återställa till tidstypiska dörrar? (ängbydörren bild 3 nedan)

Vill ni ha en altan/veranda eller behöver den ni har renoveras? Vill ni ha hjälp med montering av er inköpta friggebod eller ska vi bygga en enligt era önskemål? Givetvis åtar vi oss även måleriarbeten. Vi bygger även loungemöbler för utomhusbruk.

Välkomna till oss!





Sven Rygart avtackades med blommor av föreningens ordförande Anna-Karin Ekholm för många års fint arbete i styrelsen. Även Lars Lundh hade undanbett sig omval men han kunde inte delta i årsmötet och avtackades vid annat tillfälle.



Ett lugnt årsmöte

För första gången på länge höll Trädgårdsstadsföreningen inte sitt årsmötet i Ängby slott. Den 25 mars samlades vi istället i Tempus lokaler.

Det blev ett lugnt och väl förberett årsmöte där de obligatoriska punkterna klubbades i rask takt. I slutet av mötet fick deltagarna intressant information om fasadmålning.

Tre nya i styrelsen

Tre styrelsemedlemmar avgick och tre nya valdes in. Mångårige styrelsemedlemmen Sven Rygart hade aviserat sin avgång ur styrelsen. Han satt som vanligt ordförande för årsmötet och avtackades sedan med blommor av

föreningens ordförande Anna-Karin Ekholm för många års fint arbete i styrelsen. Även Lars Lundh hade undanbett sig omval till styrelsen men han var inte närvarande utan avtackades vid annat tillfälle. Nya styrelsemedlemmar blev David Elwe och Lotta Hirschberg och ny suppleant Bengt Randers som ersätter Martti Sköldelid som bett att få avgå på grund av tidsbrist.

Goda råd inför målning

Som en extra bonus till deltagarna deltog färg- och fasadexperten Stefan Blomquist från Alviks Måleri med råd och tips. Mycket intressant och nyttig information. Tack Stefan!

Tack Sven!

Sven har varit styrelsemedlem i sju år. Svens motto som medlemsregistrerare har varit att många medlemmar betyder en förening med genomslag. Sedan 2009 har vi blivit nästan 50 procent fler medlemmar, mycket tack vare de direktadresserade medlemsbrev som Sven ligger bakom.

Han har också under flera år skött föreningens ekonomi och bokföring.

Sven kommer fortsättningsvis att ha kvar en del engagemang i föreningen, som tidsningsutdelare och som aktiv i kulturmiljögruppen.



Tack Lars!

Under sin tid som styrelseledamot har Lars Lundh arbetat främst med trafik- och skolfrågor. Han var också en flitig skribent i Norra Ängby Tidning bl a med reportage om de tre skolorna inklusive rektorsintervjuer samt en serie om bakgrunden till gatunamnen i Norra Ängby. I samband med Ängby IF:s 80-årsjubileum initierade han NÄT:s gåva i form av två årliga ungdomsstipendier.



Tack Martti!

Martti Sköldelid har varit suppleant i styrelsen i ett år. Han avgår nu på grund av tidsbrist, för att hinna med jobbet och familjen. Martti har främst varit engagerad i den störande tunga byggtrafiken på Beckombergavägen till Beckombergaområdet.



Nya styrelsen

Anna-Karin Ekholm, *ordförande*
Carola Bengtsson
Elisabeth Engdahl Linder
Birgitta Forssblad
Thomas Fagerholm
Lotta Hirschberg, *nyval*
David Elwe, *nyval*

Rolf A Olsson, *suppleant*
Bengt Randers, *suppleant nyval*

Revisorer

Lars Göran Gabrielsson
Kenneth Sahlin
Lena Nordensson, *suppleant*

Valberedning

Hans Erik Jonsson, *nyval*
Rolf Jarlås, *nyval*



Anna-Karin Ekholm



Carola Bengtsson



Elisabet Engdahl-Linder



Birgitta Forssblad



Thomas Fagerholm



Lotta Hirschberg



David Elwe



Rolf A Olsson



Bengt Randers

Postlådan ska vändas mot gatan!

Många Ängbybor har under våren fått ett brev från Posten med uppmaningen att vända postlådan så att inkastet ligger ut mot gatan.

– Det är en arbetsmiljöfråga för brevbararna, förklarar Kjell Björklund som är Postens områdeschef i Västerort.

Höjdmässigt ska postlådan placeras så att avståndet från marken till postlådans inkast är cirka en meter. Lådan ska dessutom ha en namnskylt med minimimått 200 x 25 mm.

Det senaste åren har allt fler Ängbybor bytt ut sina gamla små lådor med lock och ersatt dem med stora markbrevlådor. Problemet har för många varit att hitta en lämplig placering av den nya större postlådan.

För långt in

– Svårast för brevbararna är om postlådan ligger en bit in på tomten. Då måste de in på någons tomt med de problem och risker detta medför, säger Kjell Björklund.

Posten har redan gjort två besiktningar och gjort en bedömning av vilka lådor som måste flyttas eller vridas. Nästa besiktning skulle ske den 22 maj. Vad händer om lådan ännu inte blivit rätt placerad?

– Vi vill vi sköta det här på resonebaserad basis. Jag tror att de flesta har förståelse för att vi vill skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för brevbararna.

Text och foto: Rolf A Olsson



Postlådan måste vridas så att den står vid tomtragransen med inkastet vänt ut mot gatan. Posten har inspekterat alla lådor i Norra Ängby och skickat en uppmaning till dem som måste flytta eller vrida lådan.

Välkomstmöte för våra nya grannar

Måndagen den 27 april arrangerade Trädgårdsstadsföreningen ett välkomstmöte för alla som det senaste året flyttat till Norra Ängby.

Tolv nya grannar kom till Tempus där de hälsades välkomna av föreningens ordförande Anna-Karin Ekholm som berättade om föreningens olika arrangemang och aktiviteter. Christian Schlump

från kulturmiljögruppen berättade om tillkomsten och utvecklingen av Norra Ängby Trädgårdsstad och informerade också om vad man bör tänka på inför renoveringar av sitt hus.

Efter fika och mingel fick de nya Ängbyborna också information om trafiken, om tidningen, om hemsidan och om medlemskap och medlemsförmåner.

Glöm inte medlemsavgiften!

Sju av tio hushåll i Norra Ängby är med i Trädgårdsstadsföreningen för att ta tillvara våra gemensamma intressen. De allra flesta har betalat årets medlemsavgift, men några har glömt. Betala 150 kronor till till plusgirokonto 94 01 78-7. Uppge namn och adress.

Ska du bjuda till bröllop, födelsedag, examen eller kanske ett bejdundra jubileum?

Ring mig så ordnar vi till med en riktig fest!

Hemleverans. Catering till bl a Berga Gärd, Enebybergs Gärd och Svalnäs Gästhem.

Paul Degen
Catering

Tel: 08 - 37 52 58
Mobil: 070 - 327 67 37
www.pauldegen.se



Calle Kettisen tycker om att fotografera vad han ser i naturen och de här två grodorna som parade sig upptäckte han vid Kyrksjön.

Tioårige Calle fotograferar fina bilder varje dag

Calle Kettisen, "tio och ett halvt", tycker om fotografera det fina han ser i naturen. När han ser en vacker solnedgång, eller ett fint grässtrå, då tar han fram sin mobil och fotograferar.

– Jag fotograferar någonting i Norra Ängby varje dag, berättar Calle.

Det blir förstås många bilder i mobilkameran.

– Men jag är bra på att radera de dåliga bilderna också, förklarar han.

Med mobilen

Calle går i klass 4A i Norra Ängby skola. Han är mycket intresserad av fotografering och började ta bilder när han fick en mobiltelefon med kamera. Oftast tar han bilderna efter skolan när han till exempel tar en tur runt Kyrksjön med sin pappa. Det var så han upptäckte de två grodorna som var i färd med att medverka till artens fortlevnad.

Calle är inte bara en lugn grabb

som njuter av vackra naturbilder. Han är med i en cykelklubb också och tränar Mountainbike.

Men mest fotograferar han på sin fritid. Han har inte funderat så mycket på vad han ska sikta på för yrke i framtiden. Kanske fotograf?

– Vet inte men jag ska i alla fall fortsätta att ha det som ett fritidsintresse.

Bilder till fototävlingen

Calle visste inte att Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har en fototävling för att få fram bilder till den årliga kalendern. Nu ska han börja ta bilder till tävlingen också och han hoppas på att ännu mer kunna lära sig att bearbeta bilderna med ett program i datorn. I dag utnyttjar han de redigeringsmöjligheter som finns i mobiltelefonen.

Text: Rolf A Olsson
Foto: Calle Kettisen



Calle går i fjärde klass i Norra Ängby skola.



Boken om Nya Elementar

Föreningen Nya Elementare bjöd in till release av boken "Från avveckling till utveckling. Nya Elementar 1950-2015".

Det var en trevlig tillställning i Raoul Wallenberg-salen, speciellt för oss som gått i skolan. Visserligen på 1960-talet för min del, men desto roligare att få ta del av boken.

Skolan har anor från tidigt 1800-tal. Den fanns tidigare i centrala Stockholm, flyttades till Åkeshov och blev klar/färdigbyggd 1950.

Lärare och elever

Boken bygger på källmaterial från bl a Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum och redovisar skolans verksamhet, organisation, arkitektur mm. I boken medverkar lärare och elever från hela perioden.

Vid själva bokreleasen hölls korta anföranden av skolans rektor Mikael Odin, bokens huvudredaktör Lennart "Raggen" Ragvaldson, Ylva Öster-



berg, elev i dagens skola, författaren Bengt Jangfeldt och Eva Wallberg från Skolforskningsinstitutet, bägge tidigare elever vid skolan.

Mats Renhuldt ordförande i föreningen resp Ingvar Krakau vice ordförande höll i trådarna för kvällen.

Ett intressant tidsdokument

Gamla skolans möte med den nya avslutades symboliskt med att Bengt

Jangfeldt och Ylva Österberg i en bandknytningsceremoni knöt ihop ett band i skolans färger svart och vitt.

Boken, som är ett intressant tidsdokument, kostar 200 kronor om du hämtar den hos Mats Renhuldt (tfn 08-258262), skickas den kostar det en femtiolapp ytterligare.

Britt Ullestad
fd elev 1963-66

Fototävlingen

Ta bilder till Ängbykalendern 2016

Fånga din bild av Norra Ängby och delta i fototävlingen för nästa års kalender. Första pris är 1000 kronor och din bild på kalenderns omslag.

- Liggande format
- Högupplösta bilder.
- Ängbykännetecken
- Tydlig årstid
- Gärna människor på bilden

Maila bilderna till: Thomas Fagerholm@telia.com



VÄLKOMMEN TILL
ISLANDSTORGET

Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.



Vi kan byggvaror!

VVS • JÄRN • FÄRG • KAKEL • KÖK
BADRUM • TRÄVAROR

EKESIÖÖ

ETABL. 1922

Trädgårdsmästarens fem goda råd

Våren kan vara obarmhärtig. Lika vackert som fåglarna kvittrar, lika trist är det att se alla brister i min trädgård. Hålen i häcken och döda grenar. Vattenskotten i äppelträden, det vilt växande plommonträdet och mossa istället för gräsmatta. I år skall jag därför konsultera en trädgårdsmästare.

När detta skrivs är det fortfarande april. Jag hittade trädgårdsmästaren under morgonens löprunda, uppkruken i ett äppelträd, med sekatorerna i högsta hugg. Marion Strandberg är trädgårdsmästare och naturvetare. Henne bokade jag för en rådgivning.

Vi började med kaffe i solskenet. Därefter gick vi runt i trädgården, ca en och en halv timme.



Trädgårdsmästaren Marion Strandberg avråder från kalkning för att få bort mossa. Kalk göder viss mossa. Det är bättre att gödsla och vattna gräsmattan.

Vill man snabbt sammanfatta trädgårdsmästarens råd, så är det

1. Vattna
2. Gödsla
3. Köp bra jord
4. Beskär, på rätt sätt
5. Rensa ogräs

Inför besöket har jag först identifierat ett antal problemområden i min trädgård. Som den mossbelupna gräsmattan, de uppåtsträvande vattenskotten i äppelträden, den håliga häcken, och den outtröttliga kirskaalen...

Uttorkning är största hotet

Hon börjar med att titta på trädgårdens växtzon. Min trädgård ligger mellan zon 2,5-3. Växtzonen kan man påverka genom träd, spaljéer och buskar.

Största hotet mot trädgården är uttorkning. Vinden torkar ut och särskilt svårt blir det utan en riktig vinter, för då blir det för lite vatten. Vattning är därför A och O i en trädgård. En rotvattnare är oundgänglig. Med rotvattnaren vänder sig rötterna nedåt och blir mindre känsliga för torka. För häcken finns det bevattningsslang med hål i. Så glöm inte häcken.

Mossbelupen gräsmatta

Första problemområdet är gräsmattan. Många tror att gräsmatteskötsel är lätt. Helt fel. Det är bland det svåraste som finns att få en smaragdgrön tät gräsmatta.

Min gräsmatta är mossbelupen och har vita fläckar. Jag har kalkat den i tron att få bort mossa. Det visar sig vara fel insats. Kalk göder vissa mossarter.

Om jag vill få en snabb lösning, får jag anlägga en ny gräsmatta. Alternativet som tar betydligt längre tid, är att gödsla och vattna gräsmattan så att gräset konkurrerar ut mossan. En grundregel för årligt gödning av



Bra trädgårdsverktyg underlättar och Rotvattnaren är oundgänglig.

gräsmattor är enligt Marion principen; frukost, lunch, middag som för gräsmattan betyder rikligt med gödning tidig vår, sommar och höst. Algomin är ett bra biologiskt gödmedel. När man gödslar måste man vattna, om man inte kan passa ett riktigt regn.

Är gräsmattan dålig fläckvis kan man lägga ett lager toppdress 2-4 cm och därpå lägga gräsfrö. Och vattna.

Att välja rätt gräsfrö

Gräsfrön kan man välja efter smak. Samtliga fröblandningar innehåller minst fem olika sorters frö. Man har gräsfrön för skugga eller Norr, där blandningen varierar av olika sorter men bland annat rajgräs för att det är slitstarkt och mest vinterhärdigt.

De bästa blandningarna olika sorters gräs är:

För oöm/robust och god vinterhärdighet gräsyta väljer man rödsvingel, ängsgröe och en ny sorts rajgräs.

För tät och slitstark gräsyta väljer man de bästa sorterna med rödsvingel och ängsgröe, denna blandning är oftast motståndskraftig mot sjukdomar.

För lite mer fritidshus tomt som sällan blir klippt väljer man rödsvingel, hårdsvingel samt rödven.



Bara en tredjedel i äppelträdet ska beskäras. Kapar man alla vattenskott börjar trädet att vrida sig.



Stenfruktträd, som plommon, skall inte beskäras alls på våren.

Snömögel till soptunnan

De vita fläckarna på min gräsmatta är snömögel. Den skall till skillnad från mossan, räfsas bort och slängas i soptunnan, inte i komposten.

Med andra ord, ett gediget jobb med vattning och gödning.

Gräsmattan skall dessutom klippas ofta. Gräset bör inte bli längre än 7 cm och inte kortare än 4 cm Bästa gräsmatteklipparen är en Multche-klipper som myllar ner det klippta gräset vid klippning.

De gamla träden.

Nästa problemområde är de gamla träden. Jag har ett gammalt plommonträd, som växer hej vilt, som borde beskäras. Men, stenfruktträd som plommon, skall inte beskäras alls på våren. Jag får behålla ett stort blommande plommonträd i år också. Trädgårdsmästaren berömmar mina limringar, som jag satte på i höstas. De hindrar plommonvecklare att klättra upp för stammen.

Äppelträden har jag klippt själv, genom att kapa alla vattenskott. Marion visar hur träden slingrat sig, och skjuter vattenskott i mängder efter den för träd vidriga behandlingen. Grundregeln vid beskärning är bara en tredjedel av trädet skall beskäras per år – inte mer!

Ett äppelträd har fruktmögel (Monilia). Medicinen heter HÅRD gallring- ett äpple per kvist, helst när äpplena fortfarande är kart.

Trädet ska kunna andas

Även träden skall vattnas. Här kommer rotvattnaren in.

Träden skall också gödslas. Runt trädet skall det finnas en bar jordring, på ca 25 cm i diameter, så att trädet kan andas. Gödning, gärna Algomin tillsammans med vattning ger annan färg på bladen och godare frukt.

Alltså mina fina tulpaner runt träden måste flyttas. De vita tulpanerna från Amsterdam, som fortfarande är kvar, efter grannens tips om blodmjöl.

Kan man ha tulpaner?

Tulpanerna, är det värt att plantera dessa vackra krispiga blommor i Norra Ängby? Rådjuret och harar älskar tulpaner. Jag har själv sett, hur otroligt gott det såg ut, när rådjuren mumsade upp grannens tulpaner.

Blodmjöl och Chrysan är något djuren inte gillar, men medlet regnar bort. Råvack, fungerar bättre. Doppa gröna oas och sätt på pinnar. Ett enkelt alternativ är förstas påskliljor, som rådjuren inte tycker om.

Rensa lugnare!

Nästa sorgebarn är Kirskaalen. Jag trodde att jag rensade bort allt förra året. Men de kommer piggt upp i år igen. Varning! Det kan bli en mani att rensa Kirskaalens gula långa rötter. Enligt trädgårdsmästaren är det oerhört svårt att bli av med Kirskaal. Även när man byter ut jorden, så kan Kirskaalen komma krypande – så bästa tipset verkar vara att hela tiden rensa – utan att bli manisk... och gärna ha samma ambition som grannarna.

Pioner är min passion. Även Marion tycker om dem. Pioner skall gödslas på våren och efter blomning. Gödning myllas ner runt om plantan med benmjöl och eller kogödning som är brunnen(i påse). Pioner behöver stöd. Jag har en riktigt fin trädpion som får stora hängande gula blommor med röda kanter...

Vilken betydelse har jorden?

Bra jord är helt avgörande för både gräsmatta, och krukodlingar. Undvik trädgårdsfirmornas satsning på 5 säckar för 100 kr, de innehåller ofta mest torv. Bra jord är en investering. Marion köper själv jord från Molnsättra gård i Järfälla, där köper man naturligt gödlat jord. U-jord är ett bra alternativ men kostar förstås lite mer. Bra jord håller också fukten bättre. ➤

➤ Häcken, ett sorgbarn

Så kommer vi till det mest sorgliga i min trädgård; häcken. Marion konstaterar att i häcken finns både Hagtorn och Liguster. Den senare är att rekommendera och har inte de obehagliga och giftiga taggar som Hagtorn har.

Min häck är till del död, och en del är sjuk. De häck plantor som är brunskorviga är angripna av en svampsjukdom. Halva häcken bör tas bort och planteras om. Trädgårdsmästaren föreslår att helt satsa på ligusterhäck.

Resterande frisk häck bör beskäras djupt. Snittet skall vara 10-15 cm över marken – då kan häcken förgrena sig. Detta för att häcken är i så dåligt skick. Snittet skall läggas rakt och inte snett. Häcken skall också vattnas och gödglas.

När trädgårdsmästaren ser att jag hävt en massa sand och grus i häcken så säger hon – gör man så här, kan

häcken inte andas..

Ny häck är inte ett ensam projekt, den nya grannen måste blandas in i ett sådant projekt.

Vad kostar trädgårdsmästaren?

Trädgårdsmästartjänster kostar en slant. En rådgivning som denna på 1,5 timmar kostar ca 1200 kronor plus moms. (Jag lägger ner den summan flera gånger om på jord och växter varje år) Du kan läsa mycket på nätet och skaffa egen kunskap. Det finns en oändlig mängd trädgårdsböcker. Det som var intressant för mig är specifika råd omkring min trädgård, både när det gäller problem och dess möjligheter, så jag kan göra en mer långsiktig plan för trädgården.

Om du anlitar en rådgivare för din trädgård, se till att det är en utbildad person.

Text och foto: Elisabet-Engdahl-Linder

Så ska jag gå vidare

Så vad blir resultatet för mig, eller rättare sagt för min trädgård. Planen för den närmaste tiden är

- Bättre skötsel och framförallt gödning och regelbunden klippning av gräsmattan.
- Bättre skötsel av äppelträden, både när det gäller vattning och gödning och gallring av frukt.
- Jag har köpt en rotvattnare som jag använder för buskar och träd.
- Jag har redan hunnit gräva jorden runt häcken och gödsla och ta bort all död och sjuk häck. Nyplantering av häckplantor och nedklippning av kvarvarande häck är ett beslut som måste tas tillsammans med grannarna.



Min häck är till del död, och en del är sjuk och bör tas bort och planteras om. Trädgårdsmästaren föreslår att helt satsa på ligusterhäck. Resterande frisk häck bör beskäras djupt. Snittet skall vara 10-15 cm över marken – då kan häcken förgrena sig.



Bilderna visar resultatet – dels den fina raden av vårdade högar men nu utan staket, dels det nedplockade staketet vid rishög intill Runsavägen.

Nu är staketet borta från järnåldersgraven!

I Kyrksjöloten norr om Runsavägen ligger ett stort gårdsgravfält från järnåldern (RAÄ 41). Ryssmuren går igenom gravfältet som skyltades för ett par år sedan av Bromma Hembygdsförening.

På gravfältet finns ett trettiotal gravar varav fem är högar. De flesta av dessa ligger i väster på gravfältets lägre del. Sannolikt är dessa gravar de yngsta och från senare delen av järnåldern – vikingatid.

Gravfältet röjdes förra året på initiativ av Bromma stadsdelsförvaltning. Nu syns de fina högarna tydligt intill

villorna på gravfältets västra sida. Tidigare – när de var övervuxna av sly – var det svårt att urskilja gravhögarna.

Staketet är borta

I många år fanns ett trädstaket på en hög närmast ryssmuren. Staketet gick rakt över mitten på graven. Det är naturligtvis inte tillåtet att sätta staket på forn lämningar. För ett par år sedan uppmärksammades detta staket av representant för Stockholms stadsmuseum som besökte platsen. Och nu är staketet borttaget av ett arkeologiskt undersökningsföretag.

Information om detta fick jag på ett seminarium på länsstyrelsen om "Arkeologi i Stockholms län 2014" den 30 mars.

Hoppas att vården fortsätter

Vi får hoppas att den fina vård som nu skett på gravfältet fortsätter. Kyrksjöloten är ju ett naturreservat. Det innebär att området också skall skötas. Besök gärna västra delen av gravfältet för att se de fina högarna!

Text och foto: Nils Ringstedt

VILL DU HA EN TORR OCH VARM KÄLLARE?

Förutsättningen för det är att man värmeisolerar på väggens utsida. Det är inte bara markvatten som orsakar fuktskador, utan kanske ännu mera innifrån kommande luft i form av vattenånga som koncentreras i väggen.

En enkel och säker lösning är Pordränmetoden. Pordrän är en fuktskyddad skiva av cellplastkuler som är värmeisolerande, dränerande, ventilerande och kapillärbrytande. Pordrän har funnits på marknaden sedan 1965.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning.



GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR VÄTTEN & AVLOPP

Byggmaterial
EKESIÖÖ

High Quality
Sedan 1922

JÄRN · EL · VERKTYG · VVS · BAD
KÖK · KAKEL · FÄRG · BRÄDGÅRD
www.ekesioo.se

Norra Ängby PROFILEN

Anna Iwarsson var i många år framgångsrik generalsekreterare för Friskis&Svettis. Plötsligt slutade hon sitt jobb. Nu kommer hennes nya bok "Omval" där hon uppmanar läsarna att välja om sin nuvarande situation.

Anna valde en annan väg

Text och foto: Rolf A Olsson

Det är en mycket aktuell Ängbyprofil vi porträtterar i det här numret. Den sista helgen i maj valdes Anna Iwarsson in i Riksidrottsförbundets styrelse och första veckan i juni har hennes bok **Omval – hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig)** sin första recensionsdag. Anna skriver nu på sin nästa bok som handlar om det ideella ledarskapet och organisationskultur.

Desstom är fyra barnsmamman Anna Iwarsson förmodligen en av dem som vet mest om hur det är att vara idrottsförälder i Norra Ängby. När hon inte författar, föreläser eller är på styrelsemöten hittar man henne ofta nere på Ängby IP eller i Vällingbyhallens pingislokaler.

När ens barn är med i en idrottsförening kommer snart förväntningarna på att man ska engagera sig ideellt, som tränare eller ledare i någon annan funktion. Anna har bland annat hand om hemsidan för två av sönerns fotbollslag.

Jag har stämt träff med Anna Iwarsson för en eftermiddagsfika på Bistro Bromma vid Spångavägen, ganska nära idrottsplatsen dit Anna sedan ska till sonen Loves träning.

Jag känner Anna sedan tidigare. Vi har söner som varit kompisar på dagis och i skolan och spelat både fotboll

och pingis i samma lag. Så är det i Norra Ängby, även för föräldrar, att man får nya vänner och bekanta genom barnens skola och idrott.

Alla som har träffat Anna Iwarsson vet vilken energi hon utstrålar och sällan får man skratta så ofta som tillsammans med henne. När vi nu ses tycks hon mer strålande energisk och mer vältränad än någonsin. Men jag vet att Anna inte tränar för att bli smal, en av hennes många deviser när hon var Friskischef var att man inte ska träna för att bli smal utan för att må bra och känna sig stark.

Vi ska återkomma till varför hon sa upp sig från Friskis&Svettis och nu skrivit boken Omval. Jag förklarar för Anna att den här artikeln också ska ha anknytning till Norra Ängby och hennes bakgrund och liv här.

Anna har bott med sin familj på Islandsvägen de senaste 17 åren. Maken Erik var drivande för att de skulle flytta till barndomsidyllen i Norra Ängby. Här hade han växt upp med sina syskon och föräldrar i en välkänd Ängbyfamilj. Annas svärfar Krister Iwarsson är veterinär och brukar leda Trädgårdsstadsföreningens gökotta. Annas svärmor Kristina Iwarsson har närmare 300 Ängbybarn haft som lärare i skolan. Anna och Erik träffades redan i gymnasiet, i Adolf Fredriks skola.



Friskis&Svettis förre generalsekreterare Anna Iwarsson har i många år fört regelbundna samtal med sig själv om sina vägval. Och nu kommer hennes bok "Omval". Anna är förmodligen också en av dem som vet mest om hur det är att vara idrottsförälder i Norra Ängby.

– Första gången jag kom hem till Erik var jag bara 17 år. Jag var nog lite nervös och tyckte att Norra Ängby var konstigt, husen på Beckombergavägen såg ju alla likadana ut! Men när vi senare flyttade hit började jag omedelbart älska Norra Ängby; hur fantastiskt det är för barn att växa upp här, närheten till grönskan, till vattnet och även till city.

– Det är oslagbart, en oas!
För barnfamiljer som flyttar till Norra Ängby kommer snart frågan vad barnen "ska gå på" och det vanligaste svaret för

pojkar, men även för många flickor, blir fotboll i BP eller Ängby IF. Båda lagen har knatteträningar på Ängby IP.

Anna vet inte varför just fotboll blivit en så stor ungdomssport i Norra Ängby, ja i hela Bromma, men vi enas om att det förmodligen är en blandning av tradition och att man som förälder gärna placerar sina barn i en verksamhet där kompisarna från dagis och skolan går. Att vara med kompisarna är också vad barnen vill.

Men det finns annat än fotboll för Ängbybarn. Anna har en dotter som gått i Kulturskolan och söner som spelar

► pingis i Ängby SK och en av grabbarna spelar innebandy. På andra sidor i den här tidningen finns artiklar om segling i Kvarnviken och 4H i Björkan. Brommagymnasterna lockar också många liksom Blackeberg Basket, Mälarscouterna och Sportgarden i Vällingby. Så visst finns det mycket att välja på för Ängbybarn även om Anna nu tycker sig se oroande tecken att stillasittandet framför datorer och andra digitala prylar ökar.

En av Anna Iwarssons rapporter som väckt uppmärksamhet i medierna det senaste året är den med rubriken "Sitta är det nya röka". Rökningen minskar men stillasittandet ökar vilket är ett reellt hot mot folkhälsan.

Detta är en utveckling som oroar 47-åriga Anna som är utbildad sjukgymnast, eller fysioterapeut som det numera heter, och ägnat större delen av sitt liv åt folkhälsoarbete. Därför ser hon gärna att barnen idrottar.

– Tidig elitsatsning hos ett fåtal idrottande barn har debatterats livligt, och det kan man ha synpunkter på, men min bedömning är att det är mer alarmerande att barn och ungdomar inte rör på sig alls.

Anna har länge varit engagerad i frågan om ideellt ledarskap och skriver nu en bok om det. Det var en viktig fråga när hon var chef för Friskis&Svettis vars verksamhet bygger på ideellt engagemang.

En färsk rapport visar att ungefär hälften av alla svenskar är ideellt verksamma i någon form, i snitt 15 timmar i månaden.

– Förmodligen finns det ännu fler ideellt verksamma i Norra Ängby, tror Anna.

Några kanske är aktiva i Trädgårdsstadsföreningens styrelse eller som tidningsutdelare eller något helt annat. Många blir tränare i barnens fotbollslag om de har den kunskapen och möjligheten. Anna har gjort många intervjuer med ideella ledare och funderat på varför man väljer att engagera sig. Hon kan se tre tydliga anledningar, förutom att det är roligt att vara aktiv och träffa andra:

– Det första är att man får vara med och påverka. Me-

Fakta:

Namn: Anna Iwarsson, 47 år

Författare och opinionsbildare inom värdebaserat ledarskap, hållbar livsstil samt folkhälsa med inriktning på träning.

Make: Erik, läkare.

Barn: Moa, Hannes, Love och Noa.

Bor: Islandsvägen i Norra Ängby.

Bakgrund:

Leg. fysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Chefsfysioterapeut, Danderyds sjukhus. Generalsekreterare för IF Friskis&Svettis, 2000-2012.

Aktuellt:

Boken Omval – hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig).

Nyinvalid i Riksidrottsförbundets styrelse.

Anna har ett flertal styrelseuppdrag inom ideell sektor och näringslivet.



ningsfullheten ökar när man upplever att ens konkreta handling gör skillnad. Att engagera sig som tränare ligger helt i linje med det.

– Det andra är att man får vara med och bygga något bra och att bidra till något gott. Ju större effekt desto större upplevelse av att få ingå i ett meningsfullt sammanhang.

– Och det tredje är att man får personlig utveckling. Många upplever det ideella uppdraget som en oas eftersom det bygger på helt andra grunder än det man kanske gör i sin yrkesprofession. Många berättar också om hur det ideella uppdraget har utvecklat dem som människor.

Men Anna ser också hur formerna för det ideella engagemanget håller på att förändras.

– Ungdomar söker nya vägar och har mycket av sin er-



Att stå vid sidan av planen när barnen spelar är spännande. Här träffar man nya vänner och många föräldrar engagerar sig också som ledare eller tränare. Mer än hälften av alla Ängbybor deltar i någon form av ideell verksamhet.

farenhet från grupper i sociala nätverk – som också kan ses som en slags modern förening med likasinnade som samlas i en "community".

– Den klassiska klubbverksamheten har länge letts av eldsjälar som till exempel Ola Danhard och Tommy Söderström i BP, Thomas Björkman på kansliet i Ängby IF och Mikael Frank i Ängby SK om jag bara nämner några som jag själv har kommit i kontakt med. När de så småningom ska ersättas så kommer förutsättningarna och drivkrafterna för de yngre vara annorlunda än de har varit tidigare.

Detta kan vara något för föreningarna att fundera över, kanske även för Trädgårdsstadsföreningen som har en styrelse med relativt hög medellålder. Hur får vi ungdomar att engagera sig för Norra Ängby?

Det finns även andra tendenser, till exempel det alltmer kommersialiserade föreningslivet. I Riksidrottsstyrelsen blir Anna Iwarssons uppgift bland annat att följa utvecklingen i skärningspunkten mellan det ideella och det kommersiella.

Anna började som jympaledare i Friskis&Svettis redan när hon var 18 år. Sedan blev uppdraget allt fler och år 2000 anställdes hon som generalsekreterare, högste chef för alla föreningar i Sverige och i nio andra länder. Då hade Friskis&Svettis 200 000 medlemmar. När hon valde att sluta tolv år senare var det 550 000 medlemmar.

– Då kände jag att det var dags att göra något annat. Jag hade en längtan efter att få fördjupa mig, skriva och tänka. Idag kan jag konstatera att det hittills har resulterat i tre livsstilsrapporter och två böcker. Jag mådde jättebra när jag sa upp mig och kände att uppdraget i Friskis&Svettis hade lyckats och var slutfört för min del. Jag hade medverkat till att få rörelsen att växa både på insidan och på utsidan.

– När jag började som generalsekreterare upplevdes Friskis&Svettis inte ligga rätt i tiden. Träningskvaliteten var hög och kunskapen gedigen men man lyckades inte nå ut när fitnessmarknaden hade gjort sitt intåg i Sverige på 90-talet. Detta gjorde att Friskis&Svettis var i identitetsförvirring och den interna stoltheten var låg. Jag inledde ett grundligt och gediget värderings- och varumärkesarbete som innebar att vi under flera år arbetade hårt med vår insida. I den processen uppmanades också alla engagerade att medvetet välja om sitt engagemang i syfte att förstå sina egna bakomliggande drivkrafter. I och med det väcktes möjligheten att byta uppdrag inom föreningen eller kanske välja att sluta och göra något annat på sin fria tid. För mig var det viktigt att ersätta plikt och lojalitet med lust och engagemang. Ingen ville hoppa av och lusten och stoltheten växte igen inom rörelsen.

För Anna var idén om omval inget nytt. Hon har sedan många år genomfört regelbundna omval för att synliggöra om hon befinner sig på rätt plats och i rätt sammanhang. Och ibland var det saker hon ändrade på och slutligen



Sällan får man skratta så ofta som tillsammans med Anna Iwarsson.

beslutade hon också att gå vidare från Friskis&Svettis. Uppdraget var slutfört.

Men det är kanske inte så lätt för alla att bara hoppa av sitt jobb och få nya uppdrag?

– Omval behöver inte alls bara handla om så stora förändringar. Det kan också vara, som det var för mig vid ett tillfälle, att jag upptäckte att varje vardag blev lite bättre när jag hade fått en bra start på morgonen. Jag förändrade därför min morgonrutin vilket gav mig en bättre helhets-känsla. Det finns ett direkt samband mellan välmående och upplevelse av kontroll, vilket blir allt viktigare i en snabbt föränderlig värld.

Mer om Annas tankar om ideellt ledarskap och om boken OMVAL – Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig), finns på hennes blogg annaiwarsson.com



Erik Ryrfeldt började med fotboll på Ängby IP men bytte snart till tävlingssegling.



Jolleverksamheten i Kvarnviken har väckt uppmärksamhet i Stockholms seglarkretsar. På stora bilden till höger är Ella Backlund klar för att ge sig ut på det solglitrande vattnet.

Optimistjollarna i Kvarnviken lockar ungdomar från Norra Ängby

Vi besöker Kvarnvikens båtsällskap en tisdagkväll i slutet av april. Det är vår igen och klubbens ungdomar riggar optimistjollarna. Verksamheten nära Kaananbadet har uppmärksammats i seglarkretsar. I höstas utsågs jolleverksamheten i Kvarnviken till "Årets raket" av Stockholms Seglarförbund.

Pär Backlund, en av ledarna i Kvarnvikens Båtsällskap, berättar att 30-35 ungdomar tränar jollesegling och är med och tävlar både i Stockholm och ute i landet.

– Vi har också sommarläger där vi bjuder in ungdomar i Bromma att komma och lära sig segling.

Många från Norra Ängby

Många av ungdomarna som seglar i Kvarnviken kommer från Norra Ängby. Elvaåriga Ella Backlund, har seglat i två år. Hon spelar också fotboll i Ängby IF och tränar simning och har tidigare spelat tennis. Ella tycker att kappsegling är roligt för att det innehåller så många kvalificerade moment.

– Man måste tänka hela tiden och vara strategisk, förklarar Ella och får

Årets raket 2014

"Kvarnvikens Båtsällskap tilldelas hedersomnämmandet Årets raket för att med små medel och stort engagemang drivit igång en i dag väl fungerande och etablerad verksamhet för barn och ungdomar. Verksamheten har gått från ingenting till full aktivitet på bara några få år. Kvarnviken visar på engagemang och glädjespridande som smittar och är ett föredöme för många andra klubbar ..."

Stockholms Seglarförbund

medhåll av klubbkamraten Erik Ryrfeldt, 13 år, som riggar jollen bredvid.

Erik bor granne med Ängby IP och började tidigt att spela fotboll men slutade för att han vill tävla mer.

– Jag tycker om att tävla och det får jag i seglingen.

Erik är klubbmästare i sin klass och kom förra året tvåa i Gill Stockholm Cup.

– Men jolleverksamheten handlar inte bara om att tävla, förklarar Eriks pappa Anders Ryrfeldt.

– Vi har tre veckolånga seglarsko-

lor under sommarlovet för simkunniga nybörjare från åtta år.

Efter sommarlägren kan man börja i klubbens kappseglingsverksamhet.

Inte bara från båtfamiljer

För båtägare i Norra Ängby är båtklubbarna vid Ängbybadet och i Kvarnviken de två närmaste. Och visst är det många barn från båtfamiljer som går i seglarskolorna, men man måste inte ha tillbringat alla småbarnssomrar i familjens segelbåt för att delta. Här finns flera som inte har den vanan. För de vars föräldrar har en stor segelbåt är ändå de små optimistjollarna att föredra när man ska lära sig att segla.

– Familjes stora segelbåt är alldeles för svår att börja med.

Och kanske alldeles för dyr för att göra nybörjarnisstag med! En optimistjolle är enklare och säkrare.

Mer information

Mer information om ungdomsverksamheten, sommarskolorna och avgifter finns på klubbens hemsida www.kvarnviken.com

Text och foto: Rolf A Olsson





Bovarna lyckades inte ta sig in medan vi sov. Det kan vi nog tacka fönsterlåsen för.

”På min altan stod två banditer!”

Vi blev utsatta för ett inbrottsförsök häromveckan. Mitt i natten vaknade vi av ljud och när jag tittade ut genom fönstret vid altanen, stod där två banditer och försökte bända upp ett fönster. De såg mig och sprang.

Vi ringde polisen som kom efter en kvart med tre bilar och en hund. De lät hunden sniffa och den drog iväg

över tomterna. En polis stannade kvar och strax surrade det i hans öra. Hundföraren meddelade att de förlorat spåret. Antagligen hade gärningsmännen gått in i en bil och åkt iväg.

Hittade inga spår

Dagen efter kom polisens tekniker och ville säkra spår, men tyvärr utan att finna några.

Vi var glada över att bovarna inte lyckades ta sig in medan vi sov och det kan vi nog tacka fönsterlåsen för.

Polisen säger att det viktigaste är ett ordentligt skalskydd. Det tror vi att vi har, men nu kompletterar vi med ett larm och en rejäl strålkastare med rörelsedetektor på altanen.

Jädra banditer!!

Pelle

Nu krävs en skärpning!

Du såg kanske i tidningen Mitt i att inbrotten har drabbat vårt område hårt. Under åren jag tagit del av siffrorna har vi aldrig haft mer än två inbrott per månad i mars och april men i år har vi råkat ur för fem i mars och åtta i april.

Med den takten ser det inte bra ut. På årsbas skulle det kunna peka på mer än 40 inbrott i vårt Norra Ängby men så får det bara inte bli.

Polisens goda råd

När vi 2011-2012 noterade inledningen på inbrottsvågen som nu hållit i sig i fyra år så fick vi på Grannsamverkans initiativ till ett möte vintern 2012 med polisen som blev mycket nyttigt och uppskattat.

Du kan läsa om polisens råd på Trädgårdsstadsföreningens hemsida www.norra-angby.se. Där finns gamla nummer av tidningen som pdf-filer.



Gå in under rubriken ”Föreningen” och välj ”Tidningen” så hittar du det digitala arkivet med gamla tidningar. Polisens råd finns på sidan 12 i nummer 1/2012. Det är lärorikt och fortfarande aktuellt så läs det!

Skalskyddet

Under åren har jag haft förtroendet att få besöka många drabbade hem och lärt mig var det brister. Jag har på www.grannsams.se sammanfattat vad du kan göra för att slippa objudna gäster. Där återkommer jag gång på



Altandörrarna skall förutom bra lås i handtaget säkras med brytskydd. Här höll det! Bra Pelle! / HEJ

gång till skalskydd. Det betyder att en sådan enkel sak som fönsterlås kan stoppa en tjuv och det kan stanna vid ett inbrottsförsök. Inte kul det heller men bättre än ett besök i huset. De som investerar i larm lär sig förr eller senare att det är skalskyddet som avgör.

Hans Erik Jonsson

Kylig gökotta med värmande skönsång

Det är den 10 maj och tidig uppstigning till årets gökotta. Klockan är sex på morgonen och det är sex grader och ösregn. En tap- per liten skara samlas vid Ängbyplan för att uppleva fågelliv tillsammans med ornitolog Krister Iwarsson.

Vi vandrar mot Judarn. Första fågeln vi möter är en svarthätta, högt upp bland lövträden, en fågel som har en omfattande repertoar i sin sång, den låter som en silvrig flöjt.

Nästa fågel är en grönsångare, vars sång liknas vid snurrande silvermynt på en bricka... (ja ni förstår eller hur?) Fint grön och grå är den.

Tjalle tvärvigg

Så träffar vi på Sveriges näst minsta fågel Gärdsmynget, eller Tjalle tvärvigg som Krister kallar den. Liten, kompakt och med stjärt pennorna rakt upp. Boet byggs som en boll, och den kan lägga mer än tio ägg.

På väg mot Åkeshov träffar vi på svartvit flugsnappare, två honor sitter vid en holk. Hanen kan producera ägg med två honor, samtidigt, det är förklaringen. Flugsnapparen är en riktigt liten fågelbuse. En rastlös typ som tar andras boplatser, gärna holkar. Att någon annan bor där och har ägg, spelar ingen roll. Låtet är kort och distinkt. Kännetecknet är vit vingfläck.

Kan mura sitt bo

Vi passerar nya Elementar och hittar ett spännande hål i ett träd. Det en fågelbostad och tillhör en nötvecka. Nötveckan kan till och med mura sitt bo om det behövs. Vi ser inte bostadsinnehavaren, men den är 14 cm lång, har ett huvud som sitter direkt på kroppen. Som vanligt bland fåglar är hanen den snyggaste, ljusblå roströd och grå. Kan vissla.

Det är verkligen råkallt denna morgon. Fingrarna är stela och vita när jag ska skriva. Sällan har varmt kaffe smakat så gott som nu på Kyrksjöns brygga!

Vid Kyrksjön hittar vi förutom nya



Både i Judarn och vid Kyrksjön hörde vi den underbara näktegalens kluckande skönsång.

fågelskådare, Vigg, Sothöna, Gräsand och den tjusiga Rödhakedoppingen. Nu får vi också se Gökottans första rovfågel. En sparvhök som blir jagad av två svalor. Anfall är bästa försvar.

33 fågelarter

Slutligen ser vi några skrattmåsar,

som kännetecknas av att de är bruna runt näbben. Totalt har vi fått ta del av 33 fågelarter under Krister Iwarssons kunniga ledning. Detta var mitt urval, från denna kalla blöta och mycket intressanta morgon.

Text och foto: Elisabet Engdahl-Linder



Förr fanns det en rondell i korsningen vid Islandstorget. I dag är det trafikljus. I bakgrunden ses affärslängan och Runda huset där det genom åren funnits olika verksamheter; konditori, skivstudio, lampaffär och i dag en fastighetsmäklare.

Britt minns barndomens butiker

I Norra Ängby Tidning nr 1 mars 2015 läser jag Lars Lunds artikel om Ängby Torg och Runstensplan. Kan då inte låta bli att tänka på Islandstorget och hur det såg ut och vad som fanns där tidigare, sådär från 1930-tal och framåt. I följande text berättar jag om hur jag minns Islandstorget, som det såg ut kring själva korsningen Bergslagsvägen/Bällstavägen.

Jag bläddrar bl a tillbaka lite i "De öppna ljusa ängarnas bygd ... Norra Ängby, 50 år med Trädgårdsstadsföreningen" jubileumsskriften från 1981.

På sid 48 visas en bild från 1937, då fanns ingen bebyggelse alls vid torget. På sid 50 en bild från 1940 då två stora hus har tillkommit, ett på vardera sidan, om den rondell som då fanns.

När jag var liten

På 1950-talet när jag var liten minns jag att i nuvarande hus i korsningen väster Bergslagsvägen/Bällstavägen fanns ett antal butiker. Mot gaveln till Bällstavägen låg en fiskaffär. Där

"Mot gaveln till Bällstavägen låg en fiskaffär. Där rann det vatten utmed skyltfönstret på insidan ... Ett underbart nöje för oss barn att på utsidan följa dropparna ner längs fönstret."

rann det vatten utmed skyltfönstret på insidan för att hålla varorna kalla och fräscha så länge som möjligt. Ett underbart nöje för oss barn att på utsidan följa dropparna ner längs fönstret, under tiden mamma var inne och handlade.

Runt hörnet, med ingång från lokalgatan till Bergslagsvägen låg först Uddenbergs Cigarr & Pappershandel.

Därefter kom Konsum med i tur

och ordning mjölkaffär (bröd och mejerivaror), speceriaffär och sedan köttaffär (kött och charkuteri). Mellan speceri- och köttaffär fanns en dörr inne i butiken så man behövde inte gå ut för att komma till den andra. Till mjölkaffären måste man dock gå via utsidan, vilket på den tiden berodde på hygienkrav.

Sedan kom E. Perssons Skomakeri och sist Monells Trikkåffär eller Garner och Sybehör – Ängbyboden.

En del finns kvar

På motsvarande gavel från fiskaffären har under lång tid funnits frisersalong. Idag heter den Ängby Salongen.

I övre planet mot gaveln till Bällstavägen har det ända från början varit tandläkarmottagning, först hade Gunnar Bergendahl sin mottagning där, den togs sedan över av sonen Tord och efter honom kom Thomas Gosch. Idag finns mottagningen i "apotekshuset" tvärs över gatan.

På sid 53 i boken har ytterligare ett hus tillkommit med en utbyggd "rund

flygel". I den runda utbyggnaden fanns konditori Sten Sture. Där åt jag mina första glasspinnar, för 25 öre fick man en pinne med en rund smal glass i t ex smaken päron. En vanlig något större glass på pinne i smakerna vanilj eller jordgubb kostade 50 öre.

Inspelningsstudio

Sten Sture bytte så småningom ägare och var under en tid skiv-/inspelningsstudio innan den bytte igen och blev lampaffär och Belysningshuset. Idag kontor för mäklare Bjurfors. I själva huset låg Apoteket. Därinne var det svalt, marmorgolv och man kunde dricka vatten ur en dricksfontän, det var spännande. I huset har det sedan dess också varit leksaksaffär och videobutik.

I undre planet av nuvarande Bjurfors har funnits Öbergs Möbler



Där tunnelbanestationen Islandstorget nu ligger låg spårvägsändhållplatsen, som invigdes 1944. Där vände linje 11, Ängbybanan.

och Ängby Cykel- & Sportaffär. Den sportaffären fanns även vid Ängby-torg (kan man läsa i annonsen i Norra Ängbys 25-årsjubileumsbok). Idag Nords Sport & Motor (vid Runstensplan).

Tvärs över vägen (Bergslagsvägen) låg bensinmacken Caltex (ny servicestation 1956), idag Preem och mitt

emot den i affärslängan fanns Herbert Gullström, Järn- & Färghandel (med filial på Zornvägen 43 i Södra Ängby) samt Janssons Speceri & Charkuteri. Där är det många Ängbykillar som haft extrajobb som cykelbud. Man körde hem varor till både Norra och Södra Ängby.

Bäst att vara bud i Norra Ängby

Enligt vad som berättats för mig från flera håll var det bästa att buda till Norra Ängby tyckte killarna – mammorna där var mer frikostiga med dricksen.

E.W. Bröms fönsterglas, som det står i annonsen i 25-årsboken har också varit etablerad både i denna affärslänga, Konsumlängan och finns idag i källarplanet under kinesrestaurangen och tandläkarmottagningen i "apotekshuset".

Britt Ullestad

Våra spekulanter står i kö för en bostad här i Norra Ängby!



Tveka inte att kontakta mig om du funderar på att byta boende. Under de senaste månaderna har utbudet av villor i Norra Ängby varit lägre än vanligt och efterfrågan extra stor. Våra visningar har varit välbesökta och priserna har blivit därefter. Jag har nu kontakt med många familjer, som fortfarande söker efter ett hem här.

Som uppvuxen i Norra Ängby och boende här med familj, har jag en stark känsla för området. Mitt engagemang, min tillgänglighet och min fingertoppkänsla för området och boendet här, ger både dig som säljer och köper kvalitet och trygghet i alla led. Under åren har jag hjälpt många familjer att sälja och köpa sitt hem här. Jag ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Låt oss börja med en träff och kostnadsfri värdering.

Din riktigt lokala mäklare i Norra Ängby!



Funderar du på att sälja eller vill du ha en fri värdering?

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA:

Mikael Flobecker

070-782 00 15 / 08-728 22 15

mikael.flobecker@bjurfors.se

BJURFORS

BERGSLAGSVÄGEN 260, BROMMA
WWW.BJURFORS.SE

Gatunamn i Norra Ängby

Jomsborgsvägen. Ett av de märkligaste gatunamnen i Norra Ängby

Jomsborgsvägen är ett fascinerande namn på en gata i Norra Ängby. Namnet kommer efter sägner om Jomsborg eller Jumne som det också kallades. Om namnet skall jag återkomma nedan.

Det finns ett intressant fynd vid Jomsborgsvägen som tidigare nämnts i tidningen men som – liksom sten-yxan påträffad på tomt vid Jordanesvägen – kan omtolkas.

I Bromma har två bronsyxor påträffats – en i Smedslätten och en i Norra Ängby. Båda är från bronsåldern. Medan yxan i Smedslätten är från yngre bronsålder är den från Norra Ängby från äldre järnåldern. Den kan alltså vara från tiden omkring 1800–1100 före Kristus. Yxan har grävts fram på Jomsborgsvägen 7. Det var strax nedanför nivån 20 meter över havet. Det innebär att yxan kan ha legat inte långt från dåtida stranden eller intill den. Man kan fundera över vad det innebär. Är det en yxa som har tappats i forntiden i samband med att båtar dragits upp på stranden? Eller finns andra förklaringar? Fanns en bosättning i närheten?

En så kallad avsatsyxa

Vad är det för slags yxa? Det är en så kallad avsatsyxa. Den har en kraftigt sylformad ås på varje sida. Eggen är skadad. Yxan är starkt vittrad. Den har en grågrön skrovlig patina. Yxan



är 16,5 mm lång med en bredd på eggen av 3,5 mm. Kantbredden är 2,3 mm. Så står det i den ursprungliga fyndbeskrivningen. Yxor av detta slag var inpassade i ett knäböjt träskäft med kluvna ändar. De fästes vid yxans skaftända och surrades med remmar.

Fyndomständigheterna är inte helt

klara. Yxan framkom inte vid någon arkeologisk undersökning men vid grävning på nerslutning av en höjd. Det var i början av 1930-talet som yxan påträffades på 15 cm djup. Det är inte särskilt djupt. Kanske var det i samband med att tomten bebyggdes som yxan hittades. Det kan ha funnits andra föremål eller fragment av föremål som inte upptäcktes då. Inget utelämnat.

I staden Jumne vid floden Oder bodde pirater som benämndes Jomsvikingar

sluter att tomten Jomsborgsvägen 7 innehåller andra oupptäckta föremål.

Finns det ett samband?

På höjden intill Jomsborgsvägen ligger RAÄ 65. Det är ett litet gravfält med ett par stora stensättningar. I slutningen ner mot vägen har jag också sett en rund stensättning i snåren. Finns det ett samband mellan



Bronsåldersgraven på krönet av berget i kvarteret Stensättningen.

yxan och detta gravfält? Kan gravfältet vara delvis från bronsåldern? Den högst belägna graven ser ut som en bronsåldersgrav med sina stora stenar. Jag och Bengt Windelhed har tidigare skrivit om graven som också har stenar med märkliga moderna(?) ristningar – se NÅT 2011:2. Graven har inte grävts och vad som döljs i den är alltså obekant.

Ett slags kultisk ritual

Kan den gamla avsatsyxan ha ett samband med graven på bergets topp? Det är inte omöjligt. I så fall kan den högst belägna graven vara gammal och alltså dateras till äldre bronsålder. Ny forskning visar nämligen att föremål inte alltid begravdes tillsammans med den döde i graven. Det finns forskare som menar att föremål deponerades på andra platser inte långt från gravarna – ett slags kultisk ritual av något skäl vi i dag flera tusen år efter inte har kunskap om.

Kanske har graven anlagts av ett begravningsfölje som anlant i båt till den dåtida ön i det skärgårdslandskap som Norra Ängby var en del av?



Jomsborg är ett annat namn på staden Jumne som egentligen hette Wollin under vikingatiden. På bilden syns Jomsborgsvägens infart från Stora Ängby Allé

I samband med att sällskapet lämna-ö efter begravningen på bergets topp företogs en sista ceremoniell och kultisk handling – en yxa stacks ned i marken för att markera något. Det är kanske därför den påträffades på endast 15 cm djup. Sedan dess har växtlighet mm sett till att marknivån höjts och dolt yxan. Det är en hypotes. Kanske det var en revirmarkering – att detta gravfält skulle tillhöra den dödes ätt i fortsättningen. Det är därför inte omöjligt att den stora graven var den som först anlades på berget. Kvarteret heter signifikativt Stensättningen.

Märkligt gatunamn

Bland Norra Ängbys många märkliga gatunamn är Jomsborgsvägen en av de märkligaste. Under vikingatiden låg några viktiga städer utmed södra

Östersjö-kusten. En av dessa hette Wollin. Staden låg på en ö vid mynningen av floden Oder i nuvarande Polen. Det var en av de största stadsbildningarna längs kusten och täckte ca 20 hektar.

Här bodde pirater

I början av 1900-talet skedde utgrävningar som också fortsatte efter andra världskriget. Dessa visade djupa kulturlager och antydde att platsen en gång var ett urbant centrum av stor betydelse. Adam av Bremen, den danske elvahundratalskrönikören Saxo Grammaticus och de isländska sagorna kallade platsen för Jumne. Här bodde pirater som benämndes Jomsvikingar under 900-talet efter Kristus. Jomsvikarna spelade en viktig roll i skandinavisk politik under denna tid. De besegrades av

svenskar och norrman cirka 980 när staden Jumne erövrades av de slaviska vänderna.

Ett anrikt namn!

Föremål som påträffats i Jumne är i princip av samma typ som grävts fram i Birka och i den danska staden Hedeby. De visar förekomst av järnsmide, skeppsbyggande, kamtillverkning, bärnstensbearbetning, läderarbete, textiltillverkning mm.

Jomsborg är alltså ett annat namn på staden Jumne som egentligen hette Wollin under vikingatiden. Jomsborgsvägen har alltså fått ett anrikt namn!

Nils Ringstedt

Uppgifter om Jomsborg har hämtats ur Clarke, Helen, och Ambrosiani, Björn, 1991. Towns in the Viking Age.

Välkommen till Tandvårdsgruppen vid Ängby Torg

Här jobbar två tandläkare, två tandsköterskor och en hygienist. Till oss är alla välkomna! Vi tittar gärna på ditt barns tänder och är extra försiktiga med dig som är tandvårdsrädd! Till vår hjälp har vi senaste utrustningen inom modern tandvård. Ring oss för kostnadsfri konsultation eller besök oss på vår hemsida www.tandvardbromma.se

Tandvårdsgruppen Bromma AB
Stora Ängby Allé 1
Telefon 08-37 12 00

Tandvårdsgruppen
BROMMA



Staketet hindrar salamandrar att vandra hem igen

De senaste månaderna har det suttit ett staket runt groddammen vid Kyrksjön. Avsikten med staketet är att hindra de vuxna salamandrarna att vandra tillbaka till sina hemnavatten i Olofslund och då riskera att bli överkörda av bilar.

Vuxna salamandrar har flyttats till Norra Ängby från en damm i Judarnskogen vid Olofslund för att det ska bildas en ny population i Kyrksjöloten.

Syftet med dammen vid Kyrksjön är att återskapa en livsmiljö för större vattensalamander. Groddjuret är hotat eftersom deras livsmiljöer förstörs genom till exempel utdikning. Meningen är att ynglen ska leva vidare vid Kyrksjön och föröka sig medan de vuxna djuren ska flyttas tillbaka till sitt hemnavatten i Olofslund men för



att hindra dem att börja vandra tillbaka själva och riskera att bli överkörda sitter nu staketet uppe från början av mars till slutet av september.

Det är Stockholms stad som genomför en återintroduktion av större

vattensalamander genom projektet grodkollen.se. Det är viktigt att salamandrarna får vara ostörda i dammen och att staketet inte skadas.

Text och foto: Rolf A Olsson

4H-ledarna kollade de dräktiga tackorna via webbkameror

I vår har det fötts fem små lamm i Björklunds hage. Den här gången tog ledarna i Björklunds hage hjälp av ny teknik för att övervaka de dräktiga tackorna.

– Vi har haft webbkameror och ett journalschema för ledare som kontrollerat via datorer att allt var bra med de blivande mammorna, berättar Sofie.

Och allt gick bra. Den sista lammungen föddes den 21 april. Två av de nyfödda lammen är vita, två brunvita och det femte svartvitt.

Nu är de små lammungarna favoriter hos alla små barn som besöker Björklunds hage. Som vanligt varje vår.

Sommarläger i Björkan

I juli åker djuren från Björklunds hage till Ekerö på sommarbete men innan dess är det tre sommarläger i Björklunds hage för barn från sju år som får ta hand om djuren, pyssla, leka, baka och ha en massa kul. Sedan blir det två nya sommarläger i augusti när alla djuren och de små lammen kommer tillbaka från sitt sommarbete.

Text och foto: Rolf A Olsson



– Det här är lilla Billy och hans mamma vid min sida heter Lisa, berättar Sofie Carlsson som är ledare på 4H i Björklunds hage.

FJELKNERS
FASTIGHETSMÄKLERI

Din trygghet – Vårt ansvar

Välj en trygg och erfaren mäklarbyrå

Vi kan Bromma och har mycket stor erfarenhet av försäljningar av boenden i Norra Ängby. Vårt sätt att arbeta ger dig högsta möjliga slutpris. Fri värdering ingår alltid.



Din lokala mäklare på Ängby Torg

Du är varmt välkommen in för att träffa Karin och Carl på vårt kontor på Ängby Torg. Det går också bra att kontakta oss via telefon eller mail.



Caroline Andersson
Assistent



Carl Schumacher
Fastighetsmäklare



Karin Kellander
Fastighetsmäklare

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma • www.fjelknors.se • 08-26 86 00

DIN GLASMÄSTARE PÅ HEMMAPLAN!

ALLT I GLAS – SEDAN 1931!

Mattias Bröms hälsar välkommen till Bergslagsvägen 262 vid Islandstorget.
Öppet mån - tors 8 - 17 och fre 8 - 15. Lunch mellan 12 och 1.
Ring gärna på 37 06 18. www.angbyglas.com

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB



Galina Ängby Torg

Heminredning • Mateusporlin
Smycken • Växter • Krukor • Thé • Leksaker...

Tisd – fred 11–18, lörd 11–14.

Tel 08-17 93 11

Välkomna!



Mängder av kunder fyndade under några hektiska timmar.

Köerna ringlade långa

Sista helgen i mars var det Second-hand-försäljning i Stefanskolan. Köerna ringlade långa. Leksaksavdelningen var som vanligt den mest populära platsen för alla små och stora ...

När försäljningen var slut återstod cirka 20 säckar med kläder och leksaker som Erikshjälpen tacksamt tar emot. Vi ser

fram emot höstens försäljning som beräknas till den sista helgen i september. Tack alla trevliga säljare och kunder som gör dessa försäljningar möjliga. Stort tack också till Carola och Christer som säljer korv och kaffe i alla väder.

Text och foto: Christina Kullenberg

Bromma Hembygdsförening

inbjuder till visningar vid Åkeshofs slott
Söndagen den 30 augusti 2015

10.00 Vandring till skyltade fornminnen i Norra Ängby under ledning av arkeolog Nils Ringstedt. Samling vid Islandstorgets T-banestation. Tid ca 3 timmar.

11.00 Öppnar utställningen och föreningslokalen i Åkeshofs slott. En videobildvisning, "En bildlig resa genom Bromma", visas i slottet under hela dagen.

11.30 och 13.30 Åkeshof – en 2000 årig historia. Vandring i slottsparken under ledning av kulturgeograf Bengt Windelhed. Samling vid slottstrappan. Tid ca 1 timme.

16.00 Avslut

Under dagen kommer vår föreningslokal i slottet att vara öppen för besökare. Vi kommer att ha reautförsäljning av gamla årgångar av årsböcker samt naturligtvis har vi alla nya skrifter till försäljning också. Västerorts Trädgårdssällskap har under dagen sin årliga marknad vid slottet.

Välkomna!



Bejublad sång men ingen valborgseld

Ett stort tack till alla Ängbybor och tillresta som i år besökte Valborgsfirandet vid Snorreängen. Då Stor-Stockholms brandförsvaret starkt avrådde från att elda blev det inte någon brasa men våren firades in med tal från Mälarscouternas ordförande Lina Hasselquist och ett bejublat sångnummer från Ängbylikören.

Cafe, sockervadd, brända mandlar, lotterier och möjligheten att prova på scouting var populära inslag. Det är enda gången på 15 år som Mälarscouterna ansvarat för brasan som den inte kunde tändas.

Magnus Hasselquist, Mälarscouterna



En lokal, regional och global bank nära dig

Vi är ett av bankens 463 kontor i Sverige. Hos oss hittar du ett komplett sortiment av banktjänster.

För oss är nöjda kunder det viktigaste. Därför kan du räkna med snabba besked, individuella lösningar och ett personligt engagemang.

Vi har plats för fler nöjda kunder.

Välkommen!

Brommaplan 424, Bromma
Telefon 08-564 103 00
handelsbanken.se/brommaplan

Handelsbanken

Wretmans Bilservice AB

**Bilreparationer och Service
originaldelar till alla märken**

Jämtlandsgatan 139 Vällingby
(OK Macken i Vällingby)
08-377813

37528@okq8bilverkstad.se

Välkommen till Lena!

Ängby Salongen

Boka klipptid:
08-37 03 32 eller 070 982 96 87
Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

VI UTFÖR ALLT INOM
TRÄDGÅRD & UTEMILJÖ

Sköna
TRÄDGÅRD
www.skonaatradgard.se
073-533 12 37

Hantverkshjälp

Ombyggnad/tillbyggnad/stambyten
Engqvist Bygg AB
 www.engqvistbygg.se
 Ingentingsgatan 6, 171 71 Solna
 070-529 35 22

Badrumsrenoveringar, till- & ombyggnad!
Tommy Berggren Bygg AB
 www.tbbygg.se
 Box 1053, 171 21 Solna
 Tel 0708-37 14 76

Patrik Dahlkvist Bygg AB
 Hågavägen 9 168 54 Bromma
 Mobil 0739-86 22 68

Fönster, ombyggnad och renovering
iwa21 AB
 www.iwa21.se e-post: info@iwa21.se
 Tel: 08-21 36 21

Mark/grund/fasad/tak/bygg/badrum
Johnson & Nilsson Byggmekano
 Falkstigen 7, 172 76 Sundbyberg
 Tomas J: 0768-77 10 60/29 05 78
 Stefan N: 0768-77 10 61/29 25 24

Totalentreprenör
TvåTumTvå Bygg – Jan Eklund
 janne@tvatumtvabygg.se
 Mobil 0707-83 93 75

Trädbeskäring/trädgårdsstyling
Sköna Trädgård/Marion Strandberg
 0735-33 12 37 www.skonatradgard.se
 info@skonatradgard.se

Om & tillbyggnader, renoveringar, fasad,
 badrum, målning!
Roberts hantverksservice
 www.robertshantverksservice.com
 Adilsvägen 16, 168 53 Bromma
 Mobil 070-412 63 84

Vill du annonsera här –
 Ring Johan på 0739-83 22 07.
 Boka 4 ggr/år för 1000 kr!

Sponsring

Restaurang
Master Wok KB
 Ängbyplan
 08-37 33 53

Vill du ge bidrag till
 Trädgårdsstadsföreningen,
 Ring Johan på 0739-83 22 07.

Medlemsförmåner

Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr för 2015 går till Fjellknerns Fastighetsmäklari på Ängby Torg och får årsmedlemsdekal klistrat på ditt kort. Då gäller det för medlemsrabatter och övriga förmåner enligt följande lista under 2015. Du som var medlem 2006 och ännu inte har hämtat ut jubileumsboken – gör det på samma plats.

2015 års medlemsavgift beslutades på årsmötet till oförändrat 150 kr. Här de företag som lämnar rabatt vid uppvisandet av medlemskortet.

Medlemskortet = förmån!

Som medlem får du rabatt hos en del av våra handlare i närheten.

Ängby Smycken

10 procent på lagervaror (ej beställningsarbeten) t ex smycken, halskedjor, födelsedags- & doppresenter: 08-37 06 34



Föreningen har hos några medlemmar placerat ut en del trädgårds- och andra prylar för uthyrning eller lån. Ring och boka:

Stega 9 m

Johan Gunnarsson, Franklandsvägen 29,
 08-37 66 44
 Björklunds hage, kontakta Anna Karin Ekholm, tel: 30 66 77
 Kostar 50 kr + 5 kr/dag.

Flaggstångsvinsh

Niklas Sölvemark, Jomsborgsv 7
 telefon 645 44 19 – Gratis!

Gallervält

Krister Bengtsson, Rökstensvägen 11,
 08-87 22 59.
 25 kr/dygn, 50 kr för icke medlemmar.

Elektrisk märkpenna för metall

HE Jonsson Jordanesvägen 7
 telefon 0708 97 02 22.
 Gratis lån men deposition.

Färglikare och Tidskriften Byggnadskultur

Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.
 se telefon 0739 83 22 07.
 Gratis lån men deposition.
 Max 3 dagar.



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Genom ditt medlemskap visar du att du vill vara del i en gemenskap som har som ändamål att främja Norra Ängbybornas gemensamma intressen, verka för en trivsamt boendemiljö och goda kontakter mellan medlemmarna. Ju fler medlemmar föreningen har desto starkare kan vi agera i för oss angelägna frågor.

Genom medlemskap i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening får du

- möjlighet att delta i alla föreningens aktiviteter under ett helt år
- ditt exemplar av Norra Ängbyalmanackan hem i brevlådan
- låna föreningens prylar: stegar, märkpenna, färglikare mm
- möjlighet att få föreningens månatliga nyhetsbrev levererat per e-post
- nyttig och intressant information på föreningens hemsida
- vissa rabatter

Inte minst viktigt är att du i och med ditt medlemskap stödjer föreningens engagemang i för Norra Ängbyborna angelägna frågor, t ex angående nybyggnationer i och omkring vårt område eller att sprida kunskap om och främja områdets unika värden. Du blir medlem i trädgårdsstadsföreningen genom att betala medlemsavgiften, som är 150 kr per hushåll och år och medlemskapet gäller för perioden april–mars. I början av april, får du ditt medlemsbrev med inbetalningskort i brevlådan. Medlemsavgiften betalas till föreningens plusgirokonto 94 01 78-7.

Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Gruppen vill – utgående från Norra Ängby som riksintresse för kulturmiljövården:

- öka kunskapen om och medlen till bevarande av stadsdelens unika värden
- genom insamling av bakgrundsmaterial och kontakt med berörda myndigheter dokumentera stadsdelens historia
- göra fakta om våra hus och trädgårdar tillgängliga för de boende så att de kan anpassa dessa med bibehållen inneboende charm för framtida behov

Vill du engagera dig i dessa frågor är du mycket välkommen. Vi träffas ungefär var sjätte vecka.
 Mejla nat.kulturmil@gmail.com eller Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.se eller 0739 83 22 07.

Grannsamverkan i Norra Ängby

Hans Erik Jonsson, 070 897 02 22, grannsamverkan@norra-angby.se

Föreningens styrelse

Anna-Karin Ekholm, ordförande, 08-30 66 77, annakarineholm@hotmail.com

Carola Bengtsson, Café Björkan, Julmarknad, Äppelsöndag, glöggen, Midsommar, Ängbyloppet, 070-733 58 42, carola.my@hotmail.com

Elisabet Engdahl-Linder, Fototävlingen, tidningsredaktionen, kalenderprojektet, 08-17 86 83, elisabet.engdahl.linder@gmail.com

Birgitta Forssblad, kassör, birgitta@forssblad.se, 070 877 64 14

David Elwe, 076 884 57 10, david@elwe.se

Lotta Hirschberg, medlemsregister, 073 997 63 39 lotta.hirschberg@bredband.net

Thomas Fagerholm, webmaster, nyhetsbrev, 070 550 81 30, thomas.fagerholm@telia.com

Suppleanter

Rolf A Olsson, redaktör, 070 564 93 93, rolf@rao.se

Bengt Randers, 070-344 53 85, bengt.randers@gmail.com

Revisorer: **Lars-Göran Gabriellsson**, 076 945 84 52, lagges@gmail.com. **Kenneth Sahlin**, 073 624 39 62, ksib.sthlm@telia.com
Lena Nordenson, 070 680 62 62 (*suppleant*)

Valberedning: **Hans Erik Jonsson**, 070 897 02 22, hanserik.j@telia.com, **Rolf Jarlås**, jsr@bredband.net

Föreningens adress: **Norra Ängby Trädgårdsstadsförening**, c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

Program

Midsommar i Björklunds hage

Midsommarafton 19 juni



Kl 10. Vi klär stången tillsammans. Ta med blommor – vilda eller från trädgården. Vi klär med björköv och dina blommor så att vi får en fin midsommarstång.

Kl 14. Dansen börjar, med Bromma Folkdansgille.

- Lotterier för stora och små med många fina vinster.
- Cafétéet är öppet och serverar kaffe, festis och tårta.

Vill du hjälpa till med midsommarfesten, se sid 5.

Familjefest i parkleken Blacken, Blackeberg

Lördag den 6 juni kl 11-15

Teater (kl 12), trampolin, ansiktsmålning, fiskdamm m.m
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har lottförsäljning.

Arkeologidagen

Söndag den 30 Augusti

i samarbete med Bromma Hembygdsförening.
Se program på sidan 28.

Björkans dag med Ängbyloppet

Lördag den 12 September

Äppelsöndag

Söndag den 27 September

Mer information om Trädgårdsstadsföreningens arrangemang finns på föreningens hemsida.

Följ oss på hemsidan

www.norra-angby.se

och prenumerera på nyhetsbrevet

SVENSK 
FASTIGHETS
FÖRMEDLING

Vi stödjer
 BARNCANCER
FONDEN

Dags att sälja?

Vi på Svensk Fastighetsförmedling säljer hem. Där par blir föräldrar, där barn blir stor, större, vuxen. Hem med rum för livet. Men mitt i det som är livet kan det otänkbara hända. Att ett barn får cancer.

Därför vill vi göra skillnad. På våra visningar skänker vi 5 kr till Barncancerfonden för varje visningsgäst. Sälj med oss så är du med och bidrar. Vill du veta mer kontakta oss eller läs mer på **svenskfast.se/rumforlivet**.

För en lite ljusare framtid.

