



Norra Ängby Tidning

Årgång 38

Nr 2 • Juni 2016

NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Ska man satsa på solceller?

**Vårda våra
viktiga
pollinerare**

**Lagförslag om
riksintresset
ett hot mot
Norra Ängby**

**Fynden på
Torvsticksvägen**

**Vår egen
fantastiska
Ängbylikör**

inledaren



Anna-Karin Ekholm
Ordförande i Norra Ängby
Trädgårdsstadsförening

Ovanligt många kontakter

Den senaste tiden har jag haft ovanligt många kontakter med gamla och nya medlemmar, dels på det trevliga välkomstmötet för nyinflyttade, dels som en följd av att brevet om medlemsavgiften innehöll en felaktig plusgiro-siffra. Många uppmärksammade detta. Förlåt, det var pinsamt att vi skrev fel men roligt att många hörde av sig till mig i telefon eller via mail.

Vi i Norra Ängby är lyckligt lottade som får bo fint i färgglada trähus med gröna trädgårdar och våra barn får växa upp i en härlig miljö. Men när allt är toppen

Jag tycker att vi ska tona ner rädslan. Vi lever fortfarande i en idyllisk by.

är det lätt hänt att man orar sig för att något negativt ska hända.

Det finns mörka moln. I flera år har Norra Ängby varit utsatt för många inbrott och stölder. Det har känts otryggt. Nu har brottskurvan vänt neråt. Det kan naturligtvis bli sämre igen men jag tycker att vi ska tona ner vår rädsla. Riskerna finns men är inte så överhängande som man kan befara i sina mörka stunder. Vi lever fortfarande i en idyllisk by.

Det finns ett annat hot. Norra Ängby är klassat som ett område värt att bevara. Den så kallade Riksintressutredningen föreslår att riksintresset skall graderas i två nivåer. Om Norra Ängby skulle hamna i den lägre nivån kan behovet av att bygga nya bostäder anses viktigare än riksintresset att bevara Norra Ängby. Jag tror att eftervärldens dom skulle bli hård mot dem som förstör Trädgårdsstaden. Även Norra Ängby måste förstås utvecklas men det är viktigt att det sker med förnuft. I år fyller föreningen 85 år och under alla dessa år har vår gemensamma boendeförening vårdat den speciella Ängbykänslan och den kampen ska vi fortsätta.

Hoppas att vi får en solig sommar med lagom mycket regn till våra gröna trädgårdar.



NORRA ÄNGBY TIDNING

Tidningen ges ut av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Föreningen förmedlar information om sin verksamhet via **Norra Ängby Tidning** och på hemsidan www.norra-angby.se. Redaktionen förmedlar även annan information som kan vara av intresse för tidningens läsare, dvs hushållen i Ängby, totalt 1632. Tidningens upplaga är 1800 ex.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december och delas ut av våra tidningsdistributörer. Deadline för material för kommande nummer är alltid en månad före utgivningsdatum.

Tidningsredaktion

Rolf A Olsson, redaktör, layout, rolf@rao.se
Elisabet Engdahl-Linder, elisabet.engdahl.linder@gmail.com
Lotta Hirschberg, lotta.hirschberg@bredband.net

Ansvarig utgivare

Anna-Karin Ekholm, annakarinekholm@hotmail.com

Tryck

Gävle Offset, www.gavleoffset.se, 026-66 25 00

Annonsförsäljning:

Johan Schaeffer, johan.schaeffer@yahoo.se,
0739 83 22 07.

Annon priser:

Format (bredd x höjd)	Fyrfärg	Svartvit
Helsida 182 x 262 mm	11 000 kr	-
Halvsida 182 x 126 mm	6 600 kr	-
1/3 sida		
<i>Liggande</i> 182 x 84 mm	4 800 kr	3 400 kr
<i>Stående</i> 57 x 262 mm	4 800 kr	3 400 kr
1/3 höjd		
<i>1 sp</i> 57 x 86 mm	2 000 kr	1 400 kr
<i>2 sp</i> 120 x 86 mm	3 600 kr	2 600 kr
Små liggande (ca 1/6 höjd)		
<i>1 sp</i> 57 x 45 mm	1 100 kr	800 kr
<i>2 sp</i> 120 x 45 mm	2 000 kr	1 400 kr
<i>3 sp</i> 182 x 45 mm	2 800 kr	2 000 kr

Annonsmtrl: Tryckfärdig högupplöst PDF.

Erbjudande: Boka fyra färgannonser i följd och du får 25% rabatt på samtliga fyra införanden!

Prenumeration

Har du flyttat från Norra Ängby, men ändå vill njuta av ängbykänslan, kan du prenumerera på tidningen: Namn, adress och 100 kr på plusgiro nr 94 01 78-7 om du hämtar tidningen hos Galina. Porto 50 kr/år tillkommer om du vill ha den skickad till dig.

ISSN-nummer 2001-290X



Trädgårdsstadsföreningens ordförande Anna-Karin Ekholm minglade med nyinflyttade Norra Ängbybor på välkomstmötet och i bakgrunden syns bland annat Christian Schlumpf som ger goda råd om renoveringar, bygglov med mera.

Här är rätt pg-nummer för medlemsavgifterna

Det var fel plusgironummer angivet i brevet som delades ut medlemmarnas brevlådor. Vi ber om överseende, den mänskliga faktorn slog till. Sista siffran ska vara 7, dvs rätt pg-nummer är 940178-7.

Vi bibehåller den låga medlemsavgiften på 150 kr och för den summan är du med i vår gemensamma och ideella boendeförening.

Våra gemensamma intressen

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening bevakar våra gemensamma intressen vad gäller till exempel trafik- och byggnadsplaner i området.

Vi har hemsida, nyhetsbrev och ger ut en tidning och vi arrangerar en mängd evenemang som bidrar

till trivsel och samhörighet i Norra Ängby. Vi arrangerar Ängbyloppet för unga, midsommarfest för hela familjen, gökottor, äppelsöndag, julmarknad och att vi ger stöd till scouternas valborgsfirande och ljusfest med mera ...

De flesta är medlemmar

Mer än sju av tio hushåll i Norra Ängby är medlemmar i Trädgårdsstadsföreningen och vi får många bevis på uppskattning för de frivilliga insatser som görs för att bevaka områdets utveckling. Vi behöver medlemmarnas stöd. Betala medlemsavgiften om du inte redan gjort det och gå med i föreningen om du inte redan är med. Nu önskar vi alla en härlig sommar!

Styrelsen



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Mingel med nya grannar

I mitten av april bjöd vi alla nyinflyttade till ett välkomstmöte med mingel. 14 nya grannar kom till Tempus och fick bland annat en presentation av Trädgårdsstadsföreningens verksamhet och olika arrangemang. Christian Schlumpf informerade om vad man bör tänka på vid renoveringar. Därefter följde ett uppskattat mingel med cider och tilltugg då de nya Ängbyborna fick svar på många frågor.



Skolans fasad tvättas

Sedan mitten av april täcks fasaden på Norra Ängby skola av byggnadsställningar och plast. Fasaden ska tvättas och fönstren ska renoveras. Arbetet beräknas pågå över hela sommaren och fram till slutet av oktober.



Slottet väntar på bygglov

Vad händer på slottet? Vi har frågat Stads-
holmens förvaltningschef Fredrik Juhnell:

– Bygglovsprocessen är inte färdig, vilket innebär att vi inte kan påbörja några arbeten. Vi har flera intressenter som vi har pågående diskussioner med. Bygglovet måste fram innan vi kan gå vidare, svarar Juhnell

Riksintresset ifrågasatt

Norra Ängby är en av fem egnahemsmiljöer i Stockholm som utnämns som riksintresse för kulturmiljövård. Detta kan vi vara stolta över och glada för. Frågan ställs dock ibland, om detta är ett hinder när vi försöker förverkliga våra husdrömmar.

Den som drömmer om ett hus i nationalromantisk stil, med tjärad fasad och fönsterluckor eller ett falurött hus med vita knutar kommer naturligtvis inte kunna förverkliga denna dröm i Norra Ängby. Ett öde hen delar med den som söker en lya i ett hus med hiss i gamla stan. Det finns dock närbelägna villaområden där husen kan ha vilken skepnad som helst och där inte det som mäklarna kallar Norra Ängbys bullerbykänsla sätter stopp för den individuella skaparkraften.

Krävs lov för ändring

Gemensamt för alla är att det krävs lov för ändring av kulör på fasad eller tak. Speciellt i vårt område med riksintresse är att man inte får ersätta häcken mot gatan med ett staket. Sedan att slänga ut det befintliga köket det första man gör när man flyttat



Slutbetänkandet av den så kallade Riksintresseutredningen lämnades till regeringen i december

in och ersätta det med ett som följer rådande trend kan däremot ingen hindra någon från. Ofta tillskrivs begränsningar i vad man får, och inte får göra riksintresset, fast det utgår från allmänna regler för om- och tillbyggnader, vilka går att läsa sig till på stadens webbplats.

De flesta av oss är säkert glada att riksintresset hindrar att våra parkytor bebyggs, eller att grannen får riva sitt hus och ersätta det med ett flerbostadshus. Men detta privilegium är idag ifrågasatt av starka politiska krafter. Bostadsbristen anförts som skäl till att luckra upp riksintresset.

Regeringen startade i december 2013 en riksintresseutredning med syfte att utreda 3 och 4 kapitlet i miljöbalken. I december förra året lämnades lagförslaget (SOU 2015:99) som är tänkt att träda i kraft 1 januari 2018.

Graderas i två klasser

Förslaget går ut på att gradera intressen i två klasser: Riksintressen och "Områden av väsentligt allmänt intresse". Skräckscenariet för Norra Ängby skulle därmed kunna innebära att bostadsbristen som "väsentligt allmänt intresse" ansågs väga tyngre än riksintresset.

Sverige är ett av Europas glesast befolkade länder, och trots att Storstockholm är en miljonstad tar man sig på en halvtimme med offentliga transportmedel från city till rena landsbyggden. Men att få våra stora byggföretag att vilja intressera sig för denna "landsbygd" är inte lätt. Med mäklarnas stridsrop "läge, läge, läge" i kombination med den s.k. Stockholmsmodellen, vilken säger att byggföretagen får föreslå var de vill bygga, och ett underbemannat stadsbyggnadskontor ligger vår stadsdel illa till.

Håll tummarna!

Låt oss hoppas att lagförslaget stöter på patrull och att vi också i framtiden kan vara stolta över vårt unika Norra Ängby.

Text: Christian Schlumpf

Foto: Rolf A Olsson



Riksintresset hindrar att våra parkytor bebyggs, eller att grannen får riva sitt hus och ersätta det med ett flerbostadshus. Men detta privilegium är idag ifrågasatt av starka politiska krafter.

Wretmans Bilservice AB

**Bilreparationer och Service
originaldelar till alla märken**

Jämtlandsgatan 139 Vällingby
(OK Macken i Vällingby)
08-377813

37528@okq8bilverkstad.se



Trädgårdsstadsföreningens årsmöte

- Årsmötet beslutade att ändra i stadgarna enligt styrelsens förslag.
- Medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att planera en jubileumsaktivitet eftersom föreningen fyller 85 år under 2016.

Det var några av besluten vid Norra Ängby Trädgårdsstadsföreningens årsmöte i Tempus lokaler den 15 mars. Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften ska vara 150 kronor även kommande verksamhetsår.

Stadgeändring

Förslaget till stadgeändring presenterades i förra numret av Norra Ängby Tidning (nr 1/16). För att Trädgårdsstadsföreningen ska kunna bli remissinstans med rätt att överklaga detaljplaner för vårt och angränsade

områden gör vi följande tillägg till paragrafen om föreningens ändamål: ”... att verka för att de höga stadsbilda- och kulturmiljövärdena i Norra Ängby Trädgårdsstad bevaras och beaktas såväl inom området som vid yttre förändringar som kan påverka natur och boendemiljö.”

Årsmötet beslutade att göra tillägget i stadgarna och tillstyrkte också förslaget att styrelsen till kommande årsmöte ska presentera en översyn av stadgarna i sin helhet. Stadgarna i sin helhet finns på föreningens hemsida.

85-årsjubileum

Styrelsen ska nu fundera vidare på hur vi senare i år ska fira att föreningen fyller 85 år; med en bok, en fest, eller ... ?

Styrelsen

Styrelsen får samma utseende även kommande år.

Anna-Karin Ekholm, *ordförande, omval*
Carola Bengtsson
Elisabeth Engdahl Linder, *omval*
Birgitta Forssblad, *omval*
Thomas Fagerholm, *omval*
Lotta Hirschberg
David Elwe

Rolf A Olsson, *suppleant, omval*
Bengt Randers, *suppleant, omval*

Revisorer

Lars Göran Gabrielsson, *omval*
Kenneth Sahlin, *omval*
Lena Nordensson, *suppleant, omval*

Valberedning

Rolf Jarlås. *Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta ytterligare två föreningsmedlemmar till valberedningen.*



Anna-Karin Ekholm

Carola Bengtsson

Elisabet Engdahl-Linder

Birgitta Forssblad

Thomas Fagerholm

Lotta Hirschberg

David Elwe

Rolf A Olsson

Bengt Randers



Ann Molnö och Mikael Hägerlund fick ta emot Trädgårdsstadsföreningens stipendier till unga spelare och ledare i Ängby IF.



Han Erik Jonsson avtackades av föreningens ordförande Anna-Karin Ekholm



Helena Hambræus Victorson berättade om Trädgårdsstadens historia.

Stipendier, blommor och intressant föreläsning

Under årsmöteskvällen delade Trädgårdsstadsföreningen ut sitt årliga stipendium till två unga ledare och spelare i Ängby IF som visat fina egenskaper som kompisar, ledare och unga förebilder. Ängby IF utser stipendiaterna som förutom äran och det inramade diplommet även får tusen kronor vardera av Trädgårdsstadsföreningen. 2015 års stipendiaterna är Ann Molnö och Mikael Hägerlund, båda födda 1999.

Anna Molnö

”Anna har alltid en positiv inställning till att vara ledare för barnen i både knatteskolan/sommarfotbollsskolan.

Med den inställningen gör att hon uppskattas av både barnen samt deras föräldrar. Anna spelar även själv fotboll i föreningen i damjuniorerna.”

Mikael Hägerlund

”Mikael ställer alltid upp som ledare så fort han själv kan både som ledare för knatteskolan och sommarfotbollsskolan. Mikael tar alltid ett stort eget ansvar och ser alltid till att barnen han tränar har roligt på varje träning. Mikael spelar även själv fotboll i föreningen i P99.”

Hans Erik Jonson

Hans Erik Jonson avtackades för sin

tid i valberedningen. Hans Erik är en eldsjäl som under många år gjort ovärderliga insatser för föreningen. Men vi får tack-o-lov ta del av hans insatser även framledes som organisatör av tidningsutdelningen och som ansvarig för Grannsamverkan i Norra Ängby som i höstas även startade en uppskattad facebookgrupp.

Helena Hambræus Victorson

Kvällen avslutades med en intressant föreläsning om Trädgårdsstaden av arkitekten Helena Hambræus Victorson. Hon presenterade ett arbete som ska resultera i boken ”Trädgårdsstaden” som kommer ut i år.



Ängbylikören, med körledaren och dirigenten Björn Tenne, sjöng som vanligt de uppskattade sångerna till vårens ära på Snorreängen.

Vår egen fantastiska Ängbylikör!

Det är fantastiskt att vi i Norra Ängby har vår "egen" kör; Ängbylikören som kommer till Mälarscouternas suveräna arrangemang med brasa och allt på Snorreängen, och sjunger våra traditionella och så uppskattade sånger till vårens ära!

Jag gick med i kören när vi flyttade in för snart 25 år sedan, har haft ett uppehåll på några år men när jag ser körkamraterna stå där och sjunga Sköna Maj så kunde jag inte motstå frestelsen att smyga in i leden och delta i lovsången till månaden maj.

Må extra bra

Att det är välgörande för kropp och själ att sjunga eller musicera på annat vis är det helt säkert många som håller med om, så jag kan bara rekommendera den som är intresserad av att må extra bra och av att få sjunga med detta supertrevliga gäng Ängbybor att höra av sig till körledaren/ dirigenten Björn Tenne!

Vilka krav ställs det då för den som vill vara med? Viss körvana, säger Björn att det är bra att ha.



Lotta Hirschberg i tidningens redaktionsgrupp fick i uppdrag att skriva en artikel om Ängbylikören. Lotta tog sitt uppdrag på allvar och hoppade in i kören och sjöng med vid Valborgsbrasan.

Och är det som oftast mest sångare herrar för bas och tenorstämmorna som behövs?

– Nej då, säger Björn – vi hälsar gärna även sopraner och altar (dvs damer) välkomna!

Kören repeterar på onsdagkvällar i Tempus på Beckombergavägen.

Nya medlemmar välkomna

Kören har funnits i över 30 år. Då har naturligtvis körmedlemmar kommit och gått men många är faktiskt med sedan start. Och nya medlemmar är, som sagt, mycket välkomna.

Ängbylikören har sjungit vid de

flesta Valborgsmässobrasor på Snorreängen. Vid midsommarfirande i Björklunds hage har man också kunnat höra dem.

Jätteroliga fester

Kören brukar också sjunga på äldreboenden, gruppboenden och har haft en del engagemang vid konferenser. Tilläggas kan att kören regelbundet har jätteroliga fester.

Så – den som är intresserad ska absolut höra av sig till: Björn Tenne, tel 0706 279676

Text: Lotta Hirschberg

Foto: Bengt Randers



I år kunde brasan tändas av scouterna vid Valborgsfirandet på Snorreängen. Förra året blåste det så mycket att brandkåren sa nej till elden men årets Valborg var härlig. Den soliga vårdagen följdes av en fin Valborgsmässoafton och brasan var ovanligt stor då riset från den gamla också legat kvar ett år. Massor av besökare njöt av scouternas fina arrangemang och den mäktiga elden.



MÅLA BROMMA
ENTREPRENAD

BOKA FASAD ELLER FÖNSTERRENOVERING.

Kontakta oss på Malabromma så får ni en kostnadsfri offert inom 48 timmar

Mer information och referenser finner ni på vår hemsida
www.malabromma.se.

Fasad och Fönster Renoveringar

Kontakta oss:

MålaBromma Entreprenad AB

08-500 05 209

info@malabromma.se

Två gökottor för morgonpigga

I år bjöd Trädgårdsstadsföreningen på två gökottor. Den första gruppen vandrade runt både Judarn och Kyrksjön. Den andra en vecka senare var fokuserad på Kyrksjöns fantastiska fågelliv och där stötte de också på en Lundsångare – en raritet för fågelskådare.

Tio morgonpigga samlades till första gökottan vid Ängbyplan klockan sex på morgonen den 8 maj. De kunde njuta av en solig morgon runt Judarn och Kyrksjön tillsammans med vår egen uppskattade gökotteveteran Krister Iwarsson.

– Vi fick ihop 42 arter, berättar Willy Eriksson som också tog bilder, bland annat på en Sävsparrv vid Kyrksjön och härliga bilder på nöjda gökottedeltagare som fikade och njöt av den fina morgonen på bryggan vid Kyrksjön.

Spännande upplevelser

En vecka senare samlades en lika stor grupp för att vandra runt Kyrksjön. Några från veckan före hade fått blodad tand och var med även denna söndagsmorgon som dock inte bjöd på lika soligt väder men desto mer spännande upplevelser. Det blev en kall gökotta tillsammans med Gigi Sahlstrand som arbetar som professionell fågelskådare. Gruppen fick fin information om alla sjöfåglar i Kyrksjön och såg förstås flera fina svarthakedoppingar.

En cool morgon

Mitt under vandringen hörde Gigi en Lundsångare, en raritet fick vi veta. Hon skickade ett larm via en särskild app för ornitologer där de kan se vilken fågel som skådats, var den skådats och en karta med vägbeskrivning hur man tar dig dit. Det dröjde inte länge förrän det kom andra fågelskådare till Kyrksjön för att se den ovanliga fågeln.

– Vi fick höra den vid flera tillfällen, berättar Elisabet Engdahl Linder. Så det blev en spännande och cool morgon på alla sätt och vis.



Kanadagäss vid Judarn.

Foto: Anna Iwarsson



Gökotta 1: Söndagen den 8 maj klockan sex på morgonen samlades tio medlemmar vid Ängbyplans tunnelbana för att följa Krister Iwarsson.

Foto: Hans Erik Jonsson



Gökotta 2: Söndagen den 15 maj klockan sju samlades tio medlemmar vid parkeringen vid IP för att följa fågelskådaren Gigi Sahlstrand.

Foto: Hans Erik Jonsson



Sävsparrv. Foto: Willy Eriksson



Mindre hackspett och t.h. svalor Foto: Magnus Holmer



Bryggan vid Kyrksjön. Foto: Willy Eriksson



Gofika!

Foto: Anna Iwarsson



Titta där!

Foto: Anna Iwarsson



Gigi Sahlstrand i samtal med Willy Eriksson och Rune Lundqvist som deltog i båda gökottorna. Det gjorde också Hans Erik Jonsson

Foto: Magnus Holmer



Ängbystafest med gamla och nya grannar

Lördagen den 9 april var det dags för Ängbystafesten, för elfte gången. Ett gäng glada Ängbybor deltog, både personer som varit med tidigare och ett antal nya.

Upplägget är enkelt – middagen är uppdelad på tre delar; först drink och förrätt, därefter huvudrätt och slutligen efterrätt. Man anmäler sig i par (samboende eller kompisar) och varje duo står för en rätt hemma hos sig samt blir bjudna på återstående två rätter hemma hos andra värdpar. Slutligen sammanstrålade alla för mingel och eftersnack på Astrids nere vid Ängbyplan. Det var en kväll full av möten med nya och gamla grannar, tillfälle till inspirerande samtal och inte minst massor av god mat.



Inga fler översvämningar

En Norra Ängbybo skickade ett medborgarförslag till Bromma stadsdelsförvaltning med uppmaningen att åtgärda översvämningarna på gångvägen utanför Nya Elementar. Det är samma sak varje vår. Och stadsdelsförvaltningen lyssnade och beslutade vid sitt majmöte att svara förslagsställaren:

”Förvaltningen instämmer med ert förslag om att nivån på gångbanan utanför Nya Elementar bör höjas. Ett nytt slitlager kommer därför att anläggas i syfte att få vattnet att rinna undan.”



Gräv ner lerkrukan med hålet snett uppåt och täck med sten så att det inte regnar in. Täck med gräs så att det ser naturligt och lite undanskynt ut. Bostad finnes för pollinerare.

Bygg ett bo till flitiga humlor så kan du få bättre fruktskörd

Humlor är en av trädgårdens duktigaste pollinerare. Trots att humlan inte borde kunna flyga, så gör hon det. Både längre tid på dygnet än bin och dessutom vid lägre temperaturer. Den som vill ha frukt och bär framöver, det är hög tid att serva dessa små ulliga varelser.

Den första humlan man ser på våren är stor. Det är humledrottningen som vaknat till liv. Hon söker mat, nektar och pollen och ett bo där hon kan lägga sina ägg. Hon är befruktad och har ensam klarat av vintern.

Humledrottningen söker gärna boplats bland övergivna musbon. Där bygger hon ett bo av vax och lägger

upp ett litet förråd av nektar och pollen till första kullen småhumlor, arbetshumlor och nya drottningar.

Arbetshumlorna tar nu över arbetet med att samla pollen och nektar till boet. Samtidigt som de söker mat, så sköter de den för växten så viktiga pollineringen. Humlans särskilda förmåga är dess långa tunga som gör det möjligt att samla nektar i djupa och smala blomkalkar. Exempel på attraktiva växter för humlor är vide och säl, lavendel, krokus, scilla och på sommaren till exempel olika klöverväxter.

Nya drottningar

På sensommaren dyker nya drottningar och hanar upp, och parningen börjar. Det är bara den befruktade drottningen som övervintrar. Hanhumlan har fullgjort sitt. Hon övervintrar för att nästa vår bilda sin nya humlefamilj.

Man kan bygga humlenbon, genom att gräva ner en blomkruka med lite lump eller annat mjukt i. Ovanpå krukans lägger man en sten och lite gräs – se bilder. Har du tur flyttar det in en humledrottning och du kan på ett enkelt sätt bidra till en bättre skörd. Viktigast är dock att hjälpa den frusna nyvaknade humledrottningen på våren, med bra växter.

Text och foto: Elisabet Engdahl Linder

Pollinering

Pollinering innebär överföring av pollen från ståndarna på en blomma till pistillens märke på en annan blomma.

De små pollenkornen hos växterna motsvarar djurens sädesceller. För att locka insekter att pollinera blommorna har de utrustats med vacker färg eller doft. Insekterns belöning är nektar och pollen. De flesta blomväxter är beroende av pollinering. En uppskattning säger att 30 procent av det vi äter kommer från grödor som pollinerats.

Bin pollinerar globalt omkring 400 nyttogrödor. Dessutom blir jordbruket alltmer beroende av insekternas pollinering eftersom proportionen grödor som behöver just en sådan pollinering har ökat under senare år.

Även om det mesta vi äter är vindpollinerade gräs som vete, majs och ris så kommer största delen av vitaminerna från grödor som är beroende av insekspollinering (Källa: Wikipedia)



Humlans särskilda förmåga är dess långa tunga som gör det möjligt att samla nektar.

Foto: Colourbox

DIN GLASMÄSTARE PÅ HEMMAPLAN! ALLT I GLAS – SEDAN 1931!

Mattias Bröms hälsar välkommen till Bergslagsvägen 262 vid Islandstorget.
Öppet mån - tors 8 - 17 och fre 8 - 15. Lunch mellan 12 och 1.
Ring gärna på 37 06 18. www.angbyglas.com

Ängby Glasmästeri
& Ramaffär AB



VI UTFÖR ALLT INOM
TRÄDGÅRD & UTEMILJÖ

Sköna
TRÄDGÅRD
Licensierad för
TRÄDGÅRDSMAKEOVER®
www.skonatradgard.se
0735-331237



Ove Aresved på Stora Ängby allé rökpustar bina innan genomgång för att de ska hålla sig lugnare.



Inspektion av ramarna, man tittar efter yngel och svärmceller för att se att samhället fungerar som det ska.

Oves viktiga bisyssla

Det kommer allt flera larmrapporter om att det råder brist på bin och att sådan brist skulle kunna vara ett hot vår framtida livsmedelsförsörjning. Bin är den viktigaste pollineraren för lantbruket. Bihonung är nyttigt. Bisalva är nyttigt och bipollen är hälsokost som sägs stimulera allt möjligt i kroppen.

Gerillarörelser har startat för att odla bin i storstäderna; Urban Bin i Storbritannien och Bee Urban i Stockholm (www.beeurban.se).

Du kan själv bli biodlare, bivärd eller adoptera bin, det sista genom Bee Urban. Men andra ord, det är inne med bin.

Biodlare i Norra Ängby

Hur ser det ut i Norra Ängby? Jag har hittat två biodlare. Det kanske finns fler som vi inte känner till. Det är Ove Aresved som har sina kupor på tomt i närheten av Ängby slott. Och det är Stefan Nilsson, som numera har sina bikupor utlokaliserade till kolonilott.

Ove har ett ganska lustigt hem för sina bin. Det är inga traditionella



Drottning

Drönare

Arbetsbi

bikupor utan ett radhus för bin. Jag noterade direkt utflygningsrampen som påverkar biets riktning när det flyger ut.

När vi besökte Ove första gången i mars fanns ingen aktivitet i hans biradhus. Under vintern bildar bin ett "klot" med varandra för att hålla värmen. De har ingen aktivitet förutom att äta lite grann. På våren, när värmen kommer, blir bina aktiva. Ofta sammanfaller det med sälgens blomning.

Biten – av en bok!

Ove är veteran, när det gäller biodling. Han blev biten – av en bok: Det fantastiska bisamhället. Den boken räckte för att väcka ett livslångt intresse hos Ove. Klokt nog startade han sin karriär som biodlare genom

att gå en biodlarkurs och gå med i Sveriges Biodlarförening. Då får man det så viktiga nätverket med andra biodlare, som man kan fråga till råds.

Drivkraften för Ove är bisamhällets utveckling. Den aktiva tiden för samhällsutvecklingen är under våren och sommaren. Belöningen är nyttan du gör och honung. Ett bra år kan bin tillverka mellan 20-30 kg honung per kupa.

Det kostar en del. Du kan bli biodlare för drygt 10.000 kr. Det som kostar är bisamhällen, kupor, kurser, medlemskap samt skyddsutrustning.

Bin sticks normalt inte

Även om bin verkar snälla, så sticks de ju!

– Bin är generellt inga problem säger Ove. Det är när biodlaren är inne i bikupan och inspekterar, så att samhället utvecklas, som vaktbin kan stickas eftersom det är deras uppgift att försvara bisamhället. Biodlaren har skyddskläder när de är tillsammans med sina bin och sköter bikuporna. De bin som vi träffar på är framförallt dragbin som flyger ut och



I bisamhället finns en drottning som lägger ägg och några tusen drönare vars uppgift är att parasig med drottningen. Arbetsbin kan det finnas upp till 70 000 av i ett bisamhälle. De städar, matar yngel, bygger vaxkakor, vaktar bikupan och den sista tiden av sitt liv samlar de honung.

in från bikupan. De är helt fokuserade på att hämta nektar och pollen. Oves fru har under sitt yrkesverksamma liv varit dagmamma och det har aldrig varit problem med Oves bin.

Skillnaden mellan getingar och bin

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan getingar och bin. Getingen är större, har midja och är inte luden. Getingen är allätare till skillnad från biet som lever på nektar.

Får man bättre växtlighet med bin?

– Absolut säger Ove. Bin rör sig dock upp emot en två km från kupan för att hämta nektar så det är mer än en trädgård som har nytta av bin. Bina tillverkar sedan honung som får smak beroende på i vilken växt biet hämtat sin nektar. Någon specifik Ängbyhonung finns inte

En granne till Ove Aresved har också bin. Det är fotografen Stefan Nilsson. Han har sina bin på en kolonilott som tack vare Stefans bin nu

har förbättrat sina chanser att blir miljöklassade.

Som framgår av faktarutan får man ha bin i tätbebyggt område. Eftersom bin är ett mycket viktigt nyttodjur är myndigheterna positiva till biodling. Därför finns det nu också stadsbin. Men, med tanke på grannsämjan – prata alltid med grannen först.

Text: Elisabet Engdahl-Linder

Foto: Stefan Nilsson

Illustration: Johann Lang, www.artcopy.se



En bok om bin: "Bin till nytta och nöje, av Carl Otto Mattson och Johann Lang"

Vad säger myndigheterna ?

Det är Jordbruksverket och Länsstyrelsen som har hand om regelverket kring biodling. Man behöver inte söka särskilt tillstånd från dessa annat än att man ska registrera sin biodling hos Länsstyrelsen. Jordbruksverket har hand om bitillsynen. Stockholms stad kräver inte något särskilt tillstånd och de hänvisar till Sveriges Biodlares Riksförbunds organisation som du som biodlare bör vara medlem hos.

Du ska också prata med dina grannar om var du tänkt att ställa dina bin. Börja alltid med att gå en nybörjarkurs för det är mycket att tänka på när man ska vårda levande djur.

Så är du intresserad kontakta en biförening, det finns flera i Stockholm, som du hittar på www.biodlarna.se

Länkar för dig som vill veta mer

www.alltombiodling.se
www.naturskyddsforeningen.se (sök "Bin")
www.biodlarna.se
www.jordbruksverket.se (djur/olika slagsdjur/binochhumlor)



Några hus i Norra Ängby har solceller på taket. Men det krävs byggnadslov och inom områden av riksintresse för kulturminnesvården finns speciella krav på hur man monterar panelerna.



Vad är en solcell ?

En solcell är panel som genererar elektricitet till skillnad från en solpanel som genererar värme. Värmen från en solpanel värmer vatten i en ackumulatortank som i sin tur kan utnyttjas till tappvarmvatten eller varmvatten till elementen. Elektriciteten från en solcell matas in i en omvandlare som din elleverantör tillhandahåller vid en installation. Denna omvandlare matar ström tillbaka ut på nätet och du tjänar på varje Watt du levererar ut.

Miljövänliga solceller kan spara tusenlappar på elräkningen

Kan det löna sig att montera solceller på taket ? Hur får det se ut ? Vi får allt mer information om energi producerad med solceller. Antingen är det erbjudanden om paket att installera på egna taket eller att köpa solcellsproducerad el från kraftbolagen. En och annan bekant i vänskapskretsen kanske har slutfört en installation.

Finns det pionjärer? Det finns åtminstone två pionjärer i Norra Ängby; Bengt Randers och Hans Erik Jonsen. De båda har installerat solpaneler för att generera varmvatten. Båda installationerna är gjorda på egen

hand, i Bengts fall tillsammans med en arbetsgrupp.

Byter ut mätare

Vad säger elleverantören? Jag pratade med Ellevio som levererar el till oss. De byter ut mätare och omvandlare gratis.

Vattenfall har en solcellsguide. Den hittar via Google dit hustak och kan avgöra hur mycket energi du skulle kunna generera genom att installera en solcellspaket. Jag provade givetvis på mitt eget hus. Ett 18-panelerspaket om 34 kvadratmeter till en kostnad

av cirka 100.000kr skulle leverera 4692 kWh/år och en besparing på 5631kronor.

Solkarta över Stockholm

Det finns även en solkarta från Stockholm stad. Jag hittade mitt hus med rödfärgat tak mot söder. Färgskalan visar infallande solenergi i kWh/m² och år. Det skulle innebära cirka 1000 kWh/m² och med en panel på 34 kvadratmeter 34000kWh per år. Skulle verkningsgraden bara vara knappa 14 procent på panelerna? Stämmer, säger experterna.

Jag själv får min el från Västerås. De har börjat erbjuda el från solceller. Det låter klimatvänligt.

Byggnadslov krävs

Men vad gäller i Norra Ängby ? Kan jag montera solceller hur som helst på mitt tak ? Nej, här krävs byggnadslov. Jag läser ur stadsbyggnadskontorets reglemente:

”Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom detaljplanlagt område. Solfångare på marken eller på bygglovsfri bygg-

nad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

Försänkas i taket

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata.

Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installa-

tion av solfångare.”Mer information på: www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Solceller-och-solfangare/

Gratis rådgivning

När jag kontaktade Stadsbyggnadskontoret rekommenderade de mig att ta del av deras gratis rådgivning i byggnadslovsärenden. Man kan få 15 minuters pratstund med kompetenta rådgivare. Det gäller då att ha formulerat vad man vill ha ut av dessa 15 minuter.

Thomas Fagerholm



När Ängby 70-plussare (ÄSP) hade sitt Aprilmöte i klubblokalen vid Ängby IP deltog elva personer: Ulla och Björn Jenelius, Jane och Janne Ström, Kerstin och Hasse Björck, Jerka Larsson, Henry Palmqvist, Berra Olander, Arne Lenneryd, Bo Eriksson och Lars Eriksson.

Många nya berättelser om gamla Norra Ängby

– Vi är nu i full färd med att strukturera upp våra berättelser om vår tid i Norra Ängby, berättar Björn Jenelius. Jag har en lista på 150 personer som vill vara med och berätta om sina upplevelser.

Det finns redan 35 historier om Norra Ängby i Hasses Björcks två A4-pärmar.

Det brukar var cirka tio personer

som träffas vid mötena. Man bör vara över 70 år och växt upp i Ängby.

– Ibland vill någon träffa en gammal kamrat som är med i gruppen. Det går bra bara vi vet hur mycket kaffebröd som skall bakas. I övrigt så ber jag dem jag har kontakt med att själva skriva det som är kul att berätta om. Jag får e-post eller brev till mig som sedan Hasse sparar.

– Det är väldigt trevligt att få kontakt med människor som växt upp i Ängby under småhusbegynnelsen, säger Björn.

Ännu vet inte gruppen hur berättelserna ska presenteras; i en bok, eller kanske på nätet?

– Vårt mål är att vi ska ha ett färdigt koncept i höst, förklarar Björn Junelius.

Välkommen till Tandvårdsgruppen vid Ängby Torg

Här jobbar två tandläkare, två tandsköterskor och en hygienist. Till oss är alla välkomna! Vi tittar gärna på ditt barns tänder och är extra försiktiga med dig som är tandvårdsrädd! Till vår hjälp har vi senaste utrustningen inom modern tandvård. Ring oss för kostnadsfri konsultation eller besök oss på vår hemsida www.tandvardbromma.se

Tandvårdsgruppen Bromma AB
Stora Ängby Allé 1
Telefon 08-37 12 00

Tandvårdsgruppen
BROMMA



Tomatväggen fylld redan 21 maj

Nu är tomatplantorna redan utställda mot söderväggen. Datum är 21 maj. Det är en högrisk förstas men man får chansa lite. Jag håller tummarna att kung Bore inte skickar ut sina frostpilar åt vårt håll.

Thomas Fagerholm



50 år efter nian i Nya Elementar

I år är det jubileumsår för oss som i juni 1966 gick ut nian i Nya Elementar. Det ville vi fira genom att en eftermiddag i maj träffas på Rest Backstugan, äta lite och bara prata gamla minnen.

Det blev en fantastisk uppslutning med hela 24 som kom. De flesta bor i Stockholmstrakten, Eva kom upp från Köpenhamn och några bor kvar i Norra Ängby.

Vi började 1957 i Norra Ängby skola och flyttade i sjunde klass till Nya Elementar för att gå högstadiet där.

En jättetrevlig dag med mycket prat och många glada skratt. Deltog gjorde: Björn Anderstam, Thomas Ehrnström, Karin Ekdahl, Karin Henning, Göran Hjertstedt, Gull Holmström, Britt Kemetli, Gunnar Kullerstrand, Anders Larsson, Åsa Lindgren, Jan-Erik Lundberg, Louise Vianden Maurie, Matts Nordell, Eva Olsen, Göran Olsson, Lennart Persson, Birgitta Stockhaus, Björn Sällberg, Mats Söderberg, Börje Tell, Bengt Tingsdal, Britt Ullestad, Åsa Westberg, Marie-Anne Wilhelmsson

Britt Ullestad

FJELKNERS
FASTIGHETSMÄKLARI

Välj en trygg och erfaren mäklarbyrå



Din lokala mäklare på Ängby Torg

Vi kan Bromma och har mycket stor erfarenhet av försäljningar av boenden i Norra Ängby. Vårt sätt att arbeta ger dig högsta möjliga slutpris. Fri värdering ingår alltid.

Du är varmt välkommen in för att träffa Karin och Carl på vårt kontor på Ängby Torg. Det går också bra att kontakta oss via telefon eller mail.



Carl Schumacher
Fastighetsmäklare



Karin Kellander
Fastighetsmäklare

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma
www.fjelknors.se | 08-26 86 00



Den gamla andelstvättstugan i Norra Ängby rivs för fem radhus

Skrevet av Lars Ekenstam 22.11.2015 kl. 10:10 i ÅngbyTidning

Full fart en dag 1945 i Norra Ängby i den "moderna" andelstvättstugan ... Foto: Carl Gemner



Huggsexa efter Ängby-radhus utan godkännande

Planerna på att riva den gamla andelstvättstugan i Norra Ängby har väckt uppmärksamhet i olika medier. Bland annat har Dagens Nyheter uppmärksammat tvättstugans historia och i Bromma Tidning berättas att spekulanter står på kö för att få flytta in i radhusen – som ännu bara finns på ritningar.

Inget nytt på tvättstugatomten!

I tidigare nummer av denna tidning har vi redogjort för nybyggnadsförslaget med fem radhus på Ängbytvättens tomt vid Bureusvägen. (NÄT 2/2012, NÄT 2/2013, NÄT 2014/03) Frågan om vad som händer med projektet har under tiden ofta kommit upp. Svaret är enkelt: Ingenting har hänt! OK – förslaget har presenterats vid ett samrådsförande våren 2014 vilket resulterat i ett stort antal synpunkter från förvaltningar intressföreningar och enskilda personer. Men sedan dess har förslaget legat på stadsbyggnadskontoret och ser idag identiskt ut med det från 2012.

Tre meter djup ravin

Handlingarna har visserligen förtydligats, så att det nu går att utläsa vilka djupgående följder – i verklig mening – bearbetningen av terrängen kommer resultera i. De västligast belägna radhusens uteplatser åt norr är tänkta ligga i en tre meter djup ravin. Denna avslutas mot parkstråksresten med en tre meter hög mur. Man förstår att det föreskrivs ett stängsel på



murkrönet så att inte barn på skolvägen ramlar ner i denna ravin.

För att rymma tre bilar på varje tomt är husen fortfarande indragna i förhållandet till gatulivet för befintlig bebyggelse.

Trädgårdsstadsföreningen har åter lämnat synpunkter på förslaget. Dessa avslutas med mening: Vi

hoppas att förslaget som på Stadsbyggnadskontoret samlat damm i fyra år äntligen bearbetas så att nybyggnaderna blir ett positivt tillskott i Norra Ängby.

Synpunkterna i sin helhet går att läsa på Trädgårdsstadens hemsida.

Christian Schlumpf



Sektion genom det västligaste radhuset enl. förslag

Nyöppnad hudvårdssalong vid Ängby Torg!

Vi erbjuder förstagångskunder **15 % rabatt på en valfri behandling!**

Boka tid på <http://studioanaby.bokadirekt.se>

Välkommen till **Studio Ängby!**

Åsa, professionell hudvård. Dipl. auktoriserad hudterapeut



En elev på Blackebergs gymnasium blev intresserad av tidningsartiklarna om Ängbytvätten. För en uppgift i skolan beslutade han sig för att se närmare på tvättstugans historia och framförallt ville han veta hur husmödrarna i Norra Ängby hade tvättat sedan området byggdes i början av 1930-talet. Här är en kort sammanfattning av Axel Oljons skoluppgift:

Från mammas tuffa tvätt i källaren till nya maskiner i andelstvättstugan

Jag har passerat den tomma gula tegelbyggnaden i Norra Ängby många gånger och ibland undrat vad som funnits därinne. När vi fick en forskningsuppgift i historia bestämde jag mig för att ta reda på mer om huset som nu ska rivras och ersättas av fem radhus. Varför behövdes en gemensam tvättstuga och hur hade man tvättat tidigare?

I en artikel i Norra Ängby Tidning (nr 2/2002) beskrivs de nybyggda husen i Norra Ängby i början av 1930-talet. I tvättstugan i källaren fanns bland annat en tvättgryta av koppar och en gjuten sköljbassäng. Det var enligt artikeln nästan bara husmödrarna som skötte tvättandet. Vattnet i kopparkitelteln värmdes upp med gas.

En dag eller mer för en tvätt

Blötläggningen skedde över natten i en träbalja eller i sköljbassängen. Tvätten värmdes sedan upp i tvättgrytan, togs upp, vreds ur och gnuggades på en räfflad tvättbräda. Därefter las tvätten tillbaka till grytan och kokades i en lutlösning.

Efter kokningen skulle tvätten återigen sköljas fem-sex gånger. Som avslutning vred man ur tvätten och hängde den på streck för att torka.

Tvättprocessen var väldigt omständlig och kunde ta en dag eller mer att genomföra.

Gemensam tvättstuga 1945

Efter krigsåren insåg man att något måste göras. Det manuella tvättandet i källaren var alldeles för arbetsamt och tidskrävande. KF:s arkitektkontor planerade och ritade därför nio andelstvättstugor runt om i Stockholm, varav en byggdes 1945 på Bureusvägen i Norra Ängby. Föreningen Äng-



En tvättstuga kombinerad med badrum i källaren på Beckombergaavägen 128 i Ängby småstugeområde 1932. Foto Stockholms stadsmuseum.

Lut som tvättmedel

Edvard Bolin skriver i Bromma Hembygdsförenings årsskrift 1975 att den lut som användes som tvättmedel tillverkades av aska från eldstäder. Askkan lindades i trasor. Efter att ha legat i kallt vatten i hinkar under natten var luten färdig.

husmödrarna med maskinerna. Senare anställdes mer personal och tvättstugan började också att ta emot tvätt mot betalning.

Egna tvättmaskiner

Allt eftersom åren gick och allt fler började installera tvättmaskiner i sina egna hus minskade behovet av att utnyttja andelstvättstugan.

Ängbytvätten såldes 1964 till ett privat företag. Även därefter fanns möjlighet för Ängbyborna att lämna in tvätt men företaget Ängbytvätten hade så småningom mest andra företag som kunder och drevs i Norra Ängby fram till 2009 då verksamheten flyttades till större lokaler i Spånga.

Tvättstugan i Norra Ängby har varit tom sedan dess står nu inför rivning. Trots att den anses ha ett kulturintressant värde bedöms intresset för att bygga nya bostäder större.

Axel Oljons

Möbelrenovering för mental hälsa

Hobbies är alltid bra för att variera sina olika göromål vare sig det är arbete, barnpassning, föreningsliv, träning etc. Dagens människor är alltid i farten; i jobbet, uppkopplad i mobilen. Alltid på väg till nästa hållplats eller att få del av andras upplevelser. Mao mycket liten tid för reflektion.

För fem år sedan började jag på en kurs i möbelrenovering i Medborgarskolans regi. Tre timmar i veckan under ledning av mycket kunniga handledare. Och på den vägen är det. Det är behagligt att ägna sina tankar fokuserande uteslutande på en stol. Och inte hela stolen utan en detalj i taget. Hur bygger jag upp sitsen, hur lagar jag denna skada, hur förstärker jag detta ben?

Tid för kontemplation

Det är en mycket värdefull tid för kontemplation och reflektion. Man kan gå där och småhumma för sig



själv eller prata med de övriga kursdeltagarna.

Projektet tog i effektiv tid fem terminer. Två ärvda Göteborgsstolar med proviniens 150 år bakåt i tiden från Göteborg har totalrenoverats från separata delar liggandes i säckar

i källaren till fullt funktionella enheter att kunna sitta i. Man kan undra vad experterna på Antikrundan skulle tycka om detta men jag tycker att resultatet är bra och de går dessutom att använda.

Text och foto: Thomas Fagerholm



Magnus Holmer tog vinnarbilden till årets kalender. Nu vill vi ha bilder till nästa års kalender.

Fototävlingen!

Ta bilder till fototävlingen för 2017 års kalender.

Första pris är 1000 kr i fotoutrustning och andra pris är ett minneskort för kamera. Din bild ska vara en högupplöst breddare och ha ett tydligt Ängbymotiv och även årstid. Bilder med människor har större chans att vinna.

Skicka dina bilder till Thomas.fagerholm@telia.com

Våra spekulanter står i kö för en bostad här i Norra Ängby!



Tveka inte att kontakta mig om du funderar på att byta boende. Under de senaste månaderna har utbudet av villor i Norra Ängby varit lägre än vanligt och efterfrågan extra stor. Våra visningar har varit välbesökta och priserna har blivit därefter. Jag har nu kontakt med många familjer, som fortfarande söker efter ett hem här.

Som uppvuxen i Norra Ängby och boende här med familj, har jag en stark känsla för området. Mitt engagemang, min tillgänglighet och min fingertoppskänsla för området och boendet här, ger både dig som säljer och köper kvalitet och trygghet i alla led. Under åren har jag hjälpt många familjer att sälja och köpa sitt hem här. Jag ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Låt oss börja med en träff och kostnadsfri värdering.

Din riktigt lokala mäklare i Norra Ängby!



Funderar du på att sälja eller vill du ha en fri värdering?

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA:

Mikael Flobecker

070-782 00 15 / 08-728 22 15

mikael.flobecker@bjurfors.se



BERGSLAGSVÄGEN 260, BROMMA
WWW.BJURFORS.SE

En lokal, regional och global bank nära dig

Vi är ett av bankens 463 kontor i Sverige. Hos oss hittar du ett komplett sortiment av banktjänster.

För oss är nöjda kunder det viktigaste. Därför kan du räkna med snabba besked, individuella lösningar och ett personligt engagemang.

Vi har plats för fler nöjda kunder.

Välkommen!

Brommaplan 424, Bromma
Telefon 08-564 103 00
handelsbanken.se/brommaplan

Handelsbanken

Trasten i päronträdet

Visst är det bostadsbrist i Stockholm. Här gäller det att hitta ett ställe, vilket som helst. Men att reda sitt bo i ett päronträd med skator som granne är att spela ett högt spel. Bilden togs i april och vi höll alla tummar för trastfamiljen i päronträdet skulle klara sig. Och nu kan vi andas ut. Vid tiden för tidningens tryckning kunde vi konstatera att ungarna, två till antalet, var utflugna. Säkert kommer det ytterligare en kull under sommaren.



Kypare från Österrike byggde eget i Norra Ängby

Norra Ängby Tidning fick e-post från snart 80-åriga Lars-Herman Nopp i Märsta med bilder från 1938 när hans föräldrar byggde familjens hus i Norra Ängby. Lars-Herman var då några år gammal. Han berättar om bilderna:

På översta bilden är det min far, Hermann Nopp som tar sina första spadtag på Beckombergavägen 191 år 1938. Han invandrade från Österrike år 1920 som färdig kypare till Härnösands stadshotell.

Grabben i gropen på den undre bilden är min äldsta bror Hans som numera bor i Farsta.

Min far Hermann gifte sig 1930 med Golda Slonimsky, tillhörande en judisk flyktingfamilj som flydde från Vilnius år 1910 och hamnade i Mölle.

En av få invandrare

Hermann, Golda och Hans blev svenska medborgare 1934, beviljat i konselj av bl.a Per-Albin Hansson med kungligt sigill. Och fyra år senare byggde de sitt hus i Norra Ängby.

Hermann var förmodligen en av få invandrare som deltog i småstugebyråns projekt.

Lars-Herman Nopp
lars_nopp@hotmail.com



Ska du måla ditt hus?

Varje sommar målas det febrilt i Norra Ängby. Då våra ettusen femhundra trähus kräver ommålning var åttonde till tionde år kan du själv räkna ut hur många det blir!

Men eftersom varje år mellan sjuttio och nittio hus byter ägare är frågan om kulörvalet lika het år efter år. Att riksintresset begränsar urvalet gör inte saken lättare.

Fyra kulörer

Det skulle underlätta om man kunde gå efter fyra NCS-koder för de av Stadsmuseet framforskade originalkulörerna grårosa, mild grön, grå och beigegul. Så uniformt har det dock inte ens sett ut på 30-talet. De tre färghandlarna i området blandade utifrån ett fåtal av staden föreskrivna pigment ett mångfalt av ljusa kulörer inom ett snävt spektrum. Detta kan, trots enstaka udda avvikelser, fort-



Meddela NCS-kulörkoden på ditt hus så får vi ett arkiv med referenser, användbart för den som planerar att måla om.

farande upplevas på många gator i vår stadsdel. Att hitta hus vars ägare vinnlagt sig om att följa ett traditionsriktigt val av kulör är därför inte svårt. Att utifrån detta hus, eller tom sitt eget, bestämma färgkod är desto svårare.

Hjälp oss att skapa referenser

I Trädgårdsstadsföreningens kulturmiljögrupp har vi under åren samlat några NCS-kulörkoder på hus som

referens för de traditionella kulörerna. Vi meddelar gärna dessa, men vill få fler, så att man med en promenad genom Norra Ängby kan bilda sig en uppfattning om ens preferenser: Ljusgrön som Xxvägen 14, men aningen ljusare eller som Yyvägen 9, men lite mer åt blått . . .

Ge oss NCS-koden för din färg

Vi är därför mycket tacksamma om du vid ommålning vill meddela oss NCS-koden för din färg. (Färgtillverkarens fantasinamn är ointressanta eftersom de byts ut med jämna mellanrum.) Skicka e-post till:

kulturmiljogrupper@norra-angby.se
För att underlätta kulörvalet lånar föreningen också ut NCS-färglikare för fasadkulörer samt en bok (Böckernas bok i ämnet!). Se under "Medlemsförmåner" i denna tidning.

Christian Schlumpf

brommakalle FÖNSTERRENOVERING



Fönsterrenovering

Vill du behålla karaktären på ditt Ängbyhus eller kanske återställa efter tidigare fönsterbyten? Att renovera fönster är inte bara att måla ovanpå det gamla och fylla i kitt där det lossnat. Att renovera fönster innebär att man tar tillvara det gamla virket och tar det till sitt ursprung. Virket behandlas efter konstens alla regler, trädelar byts, olja, grundfärg och täckfärg. Dessutom kan man byta glas för energibesparing eller bullerdämpning.

ROT-avdraget

Du har säkert sett vår verkstadsbuss. Den kör vi hem till Er för att Ni ska kunna utnyttja ROT-avdraget enligt lagen. Skatteverket skriver i reglerna för ROT-avdrag: "Arbetet skall ske i bostaden eller dess omedelbara närhet. Arbetet som utförs i utförarens lokaler berättigar EJ till ROT-avdrag". Där skiljer sig brommakalle från alla andra. CHANSA INTE

Snickerier

Vi gör mindre snickerier, såsom tidstypiska fönsterbrädor, dörrposter, fönsterfoder, skåp och renoverar trämöbler.

Målerier

Brommakalle åtar sig dessutom målerier.

Glas

Vi kan leverera de flesta glastyper samt byta trasiga rutor

Brommakalle AB 08 - 25 90 90 Facebook: brommakalle AB Abrahamsbergsvägen 27, 168 30 Bromma

Är vi på väg mot lugnare tider nu?

De senaste fem åren vill vi inte ha igen. 2011 kom chocken med 32 inbrott i vårt område och det upprepades 2012 och fortsatte åren framöver på ungefär samma nivå. Förra året utsattes 59 fastigheter för inbrott och 16 för inbrottsförsök. Det var tillsammans 75 hus som drabbades. Jag följer utvecklingen med polisrapporterna som vi publicerar på vår skyddade Facebook-sida alla vardagar.



Nu i februari kom vändningen som vi innerligt hoppas skall hålla i sig. Årets första 144 dagar från januari till 23 maj har vi noterat sex inbrott och två försök, d.v.s. totalt åtta. Motsvarande period förra året hade vi totalt 22 så hoppet har tänts och följer resten av året samma utveckling så



Årets första 144 dagar fram till 23 maj.

gläder det mig. Därmed skulle vi kanske kunna se en återgång till tiden före 2011.

Överst på startsidan www.grannsam.se ligger senaste nyhetsbrevet Maj månad från polisen för Grannsamverkan i Bromma. Läs det och se kartorna i brevet!

Det hänger på dig

Om du ser över ditt "skalskydd", som du kan läsa om på grannsam.se, så kan du avsevärt minska risken för inbrott. Om tjuven kan se att det finns fönsterlås runt om och C-profiler på altandörr och källardörr så har du tagit ett stort steg för att slippa inbrott och inbrottsförsök. Lägger du till en bra grannsamverkan i dina kvarter så ökar du tryggheten för fler.

På vår Facebooksida droppar det in bra tips. Det tackar vi för! Här är några: Lägg inte laptop eller mobil synliga utifrån, inga bil- eller dörrnycklar i hallen, lås fast stegen i trädgården och hitta en bättre plats än sovrummet för smycken. Du kan!

Hans Erik Jonsson
grannsamverkan@norra-angby.se



Öppen trädgård

Söndagen den 3 juli arrangeras "Öppen trädgård" på Jomsborgsvägen 7 i Norra Ängby. Det är ett arrangemang tillsammans med 1000 trädgårdar och Västerorts trädgårdssällskap. Mer om trädgården på Jomsborgsvägen och om andra som deltar i "Öppen trädgård" – även i Bromma – finns på tradgardsriket.se.



Ny salong vid torget

Ett nytt företag har etablerats vid Ängby torg. Studio Ängby, en huvudsalong, har flyttat in i nyrenoverade lokaler där tidigare Ingegerds hårsalong fanns.

Studio Ängby drivs av Åsa Persson som är dipl. och auktoriserad hudterapeut samt medlem i SHR. Studion erbjuder behandlingar från topp till tå, bl.a. massage, vaxning, ansiktsbehandling, pedikyr och manikyr. Åsa bor med sin familj i Norra Ängby och säger att hon är glad att få etablera verksamheten vid vårt mysiga torg.

Gulfskylten fanns vid en handpump bakom torget

I förra numret av Norra Ängby Tidning frågade Lars Edblad och Lars Brynielsson om någon kände igen fem gamla bilder som fanns i fotografen Nils Åzelis arkiv. Och flera läsare har svarat, berättar Lars Edblad:

Det var flera som kände igen Gulfskylten. Den satt vid infarten bakom järn/färgaffären vid Ängby torg (nuvarande pizzerian) framför huset på Beckomberga vägen 119. Ronnie Andersson minns en stor tank med handpump på gården. Björn Bröms minns att hans far tankade där.

Torpet förde tankarna till Arrendebostaden nedanför klockstapeln på Doktor Abrahamsväg som brann ner 1979. Gatan nedanför torpet med ledningsstolpar och gediget staket skulle kunna tyda på det. Inger Larsson från Bromma Kyrkas Villaägarförening har tagit fram gamla bilder från Arrendebostaden men vi kan inte hitta någon matchning. Torpet skulle kunna vara från något närliggande koloniområde som vi har andra fina bilder från. Jakten går vidare.

Fortsatt spaning

Nalensskylten framför en trätrappa förde någras minnen till ungdomliga äventyr i olika hoppbackar långt från Ängby. För att hitta platsen bör vi nog istället försöka hitta vattensskylten 0,5 intill en slänt där kanske något bygge pågick.

Ingen har känt igen de slottsliknande uthusen. För att hitta dem får vi vidga vårt spaningsområde.

Frågor har kommit om det är rätt

tidsintervall 1938-1943 då det är färgbilder som många av oss först mötte på 1950-talet. Tekniken med färg på transparent film (diapositiv) utvecklades 1935/1936 av Kodak och Agfa. Vi har förstorat fram årtal 1938 på en löpsedel. På bilderna saknar några bussar gengas (före kriget) och andra har bakomhängande gengasaggregat (under kriget).

Bilderna från Ängby kan därför vara några av de första färgdiabler som tagits i Sverige. 1948 gav Nils Åzelius ut boken «Färgfilm och småbildskamera».

Lars Edblad
lars.edblad@edblad-et-al.se

Lars Brynielsson
lars.brynielsson@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL ISLANDSTORGET

Tel 08-37 94 42. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.



Välkommen till Lena!

Ängby Salongen

Boka klipptid:
 08-37 03 32 eller 070 982 96 87
 Bergslagsvägen 270 – Islandstorget

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Kan någon identifiera dessa bilder?

Nils Åzelius var en av de allra främsta svenska föremålsfotograferna under 1900-talets första hälft. Han bodde med sin familj på Hågavägen i Norra Ängby från 1932 till sin död 1970.

Då huset såldes köpte Lars Edblad, som då bodde på Hågavägen, fotolabber i Nils källare. Bland mycket annat fanns ett hundratal tidiga diabler i färg från Ängby med omnejd. Dessa har nu skannats till ett enkelt album. För att identifiera bilderna har Lars Brynielsson, som växte upp på Tingvallavägen, gått runt i området och jämfört bilderna, som vi tror är från 1938-1942, med hur det ser ut idag. De flesta bilderna har kunnat identifieras, ibland genom att ringa på och fråga de som bor i husen. Men några av bilderna kunde vi inte spåra. Är det någon som kan hjälpa oss att identifiera bilderna? Ring eller maila:

Lars Edblad
 08-373973
lars.edblad@edblad-et-al.se

Lars Brynielsson
 08-374125
lars.brynielsson@gmail.com

Nils Åzelius föddes 1899 i Växjö. 1919 tog han studenten i Linköping och bedrev därefter studier vid Tekniska Högskolan och Universitetet i Stockholm. 1925 började Nils Åzelius tjänstgöra vid Livrustkammaren och utförde fotografier till publikationen "Bilder av märkligare föremål i kungl. Livrustkammaren". I perioden 1945 till 1964 var han fast anställd som Livrustkammarens förste fotograf och ansvarade för fotografier till de publikationer som gavs ut, såsom "De svenska riksgallerierna" och "Skoklosterskölden". Nils arbetade också åt Riksantikvarieämbetet och Historiska museet. Ett stort arbete var katalogiseringen av Vasagraven i Uppsala domkyrka 1945-46. Nils fotograferade också flera städer och kyrkor runt om i Sverige. 1948 gav Nils ut boken "Färgfilm och småbildskamera". 1928 gifte sig Nils med Gunhild Johansson och 1932 flyttade de till Hågavägen i Norra Ängby. 1936 föddes dottern Margareta. 1960 dog hustrun Gunhild och 1979 dog Nils Åzelius.

Var fanns reklamlappen för dans på Nalen och vattensskylten?

Gulf skylt. Var?

Uthus från något närliggande slott eller gård?

Vilket torp är det här?

Var finns denna jättsten?

16

NORRA ÄNGBY TIDNING NR 1 MARS 2016

Fynden på Torvsticksvägen



En så kallad revolutionspipa till minne av Gustav III:s statskupp.



Mynten är mycket spännande, från det första längst upp till vänster som är ett 1 daler mynt från 1718, därefter olika mynt från 1700- och 1800-talet fram till 5 öre från 1900.

På Torvsticksvägen nr 27 – en liten gata som går från Bällstavägen till Ängby idrottsplats – låg en gång torpet *Torfstickan* eller som det snarare kallades *Frökendal* eller *Lilla Frökendal*. Det var en krog där bland annat resande målARBönder på Bällstavägen kunde äta och ta sig ett glas innan de fortsatte till färjeläget vid Tyska Botten eller kom därifrån och skulle till Stockholm.

Kent Bondesons morföräldrar köpte tomten vid Torvsticksvägen 27 och byggde sitt hus där. Då påträffades i marken rester efter flera kritpipor och dessutom många mynt samt märkliga märken.

Ett par kritpipor från 1700-talet har vacker ornamentering. Den mest intressanta är ett piphuvud med ornamentering och bokstaven G. Det är en så kallad ”revolutionspipa” till minne av Gustav III:s statskupp den 19 augusti 1772. Den kuppen firades sedan av Augustiorden som på några ställen i Traneberg och Alvik – alltså nära Tranebergs gamla krog – ristat in cirklar med datum och årtal när ristningen utfördes.

Augustiordens ristningar är fornminnesregistrerade. Några piphuvuden är utan ornamentering. På ett kritpiphuvud syns det svenska riksvapnet omgivet av stående lejon!

Mynten är mycket spännande. Numismatikern Frédéric Elfver, ordförande i Svenska Fornminnesföreningen, har vänligen på min önskan beskrivit mynten. I första raden från vänster är ett 1 daler mynt från 1718, alltså från Karl XII:s tid. Därefter kommer ett öre kopparmynt under Fredrik I, 1724. Två öre silvermynt (SM) 1748 Adolf Fredrik följs av en blyplomb (varuplomb) från Flors Linnemanufaktur (1729-1859) och daterad Anno 176(5).

I andra raden från vänster ser vi ett öre kopparmynt från 1720-talet, sannolikt Fredrik I. Det följs av ¼ skilling 1805, Gustav IV Adolf. Därefter

Stora Ängbys torp och stugor

Till *Stora Ängby* hörde åtta torp och stugor nämligen *Solbaset* (senare tillhörande *Lilla Ängby*), *Frökendal* (*Torfstickan*), *Ladugårdskarlstugan*, *Björklund* (*Sörtorp*), *Komöte*, *Nytorp* (*Södra Ängby mjölnarstuga*, *Tyska Botten* (sedermera under *Drottningholm*) och *Pihlstugan*.

Frökendal nämns i husförhörslängden 1777 – 1807 och upptogs under Ängby rote. År 1783 nämns en Magnus Sandström i protokollet. Torpet/krogen nämns också i husförhörslängden 1807 – 1810. I protokoll 1810 nämns statdrängen Jan Ersson med



familj och statdrängen Lars Anders Lindblad. Torpet finns på kartor från 1800, 1826, 1829 och 1846.

Ur Ringstedt 2010, *Torpen i Bromma. Historik, lägen och lämningar. Bromma Hembygdsförenings skrift nr 3.*

följer 1 öre kopparmynt 1719 – Ulrika Eleonora – och motsvarande 1 öre kopparmynt 1720. Slutligen är det 2 öre 1880 från Oscar II.

På sista raden är det antingen ett slitet skillingmynt men mer troligt ett stycke koppar utan präglings. Det följs

av 5 öre Oscar II 1900.

Det är en lång spännvidd mellan myntens ålder – från 1718 till 1900! Kan torpet ha existerat ända till början av 1900-talet? Troligen har torpet funnits på sin plats redan i början av 1700-talet av att döma av

åldern på mynten. Märket från Flors Linnemanufaktur 1765 kommer från ett väveri som existerade åren 1724 – 1859. (Kent har undersökt om det finns flera märken där manufakturen fanns – men så är inte fallet. Kanske Kents märke är unikt?) År 1736 anställdes Stephen Bennet (1691-1757) som direktör vid Flor i Hälsingland. Bennet var bosatt på gården Ranbo. Sonen Tomas efterträdde honom som direktör.

Den Bennetska släkten

En spännande detalj är att släkten Bennet förvärvade Bällsta gård i mitten på 1800-talet och att Knut Bennet byggde Bällsta kvarn som nu står vid Kvarnbacksvägen. Redan dessförinnan bodde Bennetfamiljer på Ålstens gård och på Åkeshovs slott. Kan märket på Torfsticksvägen ha samband med den Bennetska släkten, eftersom tidigare Bennet personer var direktörer på Fors? I vart fall är det nog troligt att mer fynd finns i jorden på tomten vid Torvsticksvägen och på fältet intill!

Nils Ringstedt

VI KAN BYGGMATERIAL

EKESIÖÖ

Hemköp Ängby Torg

Den personliga matbutiken

Öppet: Mån-fre 8-21, lör-sön 9-21
Ängby Torg. Tel: 08-37 65 90

110'ans Hund & Katt

Vi är en liten personlig butik som har det mesta av det bästa

Ni hittar oss i växthuset, Åkeshovs Gårdsväg 6
Öppet: mån-fre 11-18, lör-sön 11-16
Följ oss på facebook; kampanjer, nyheter mm.

Försäljning, service, reparationer av cyklar, mopeder, trädgårdsmaskiner. Bildäck, reservdelar & tillbehör. Välkommen till

Flors Sport & Motor

Runstensplan Tel 37 62 00

Hantverkshjälp

Ombyggnad/tillbyggnad/stambyten
Engqvist Bygg AB
 www.engqvistbygg.se
 Ingentingsgatan 6, 171 71 Solna
 070-529 35 22

Badrumsrenoveringar, till- & ombyggnad!
Tommy Berggren Bygg AB
 www.tbbygg.se
 Box 1053, 171 21 Solna
 Tel 0708-37 14 76

Patrik Dahlkvist Bygg AB
 Hågavägen 9 168 54 Bromma
 Mobil 0739-86 22 68

Fönster, ombyggnad och renovering
iwa21 AB
 www.iwa21.se e-post: info@iwa21.se
 Tel: 08-21 36 21

Mark/grund/fasad/tak/bygg/badrum
Johnson & Nilsson Byggmekano
 Falkstigen 7, 172 76 Sundbyberg
 Tomas J: 0768-77 10 60/29 05 78
 Stefan N: 0768-77 10 61/29 25 24

Totalentreprenör
TvåTumTvå Bygg – Jan Eklund
 janne@tvatumtvabygg.se
 Mobil 0707-83 93 75

Trädbeskärning/trädgårdsstyling
Sköna Trädgård/Marion Strandberg
 0735-33 12 37 www.skonatradgard.se
 info@skonatradgard.se

Om & tillbyggnader, renoveringar, fasad,
 badrum, målning!
Roberts hantverksservice
 www.robertshantverksservice.com
 Adilsvägen 16, 168 53 Bromma
 Mobil 070-412 63 84

Vill du annonsera här –
Ring Johan på 0739-83 22 07.
Boka 4 ggr/år för 1000 kr!

Sponsring

Restaurang
Master Wok KB
 Ängbyplan
 08-37 33 53

Vill du ge bidrag till
 Trädgårdsstadsföreningen,
 Ring Johan på 0739-83 22 07.

Medlemsförmåner

Du som har betalt medlemsavgiften på 150 kr för 2016 kan gå till Fjelkners Fastighetsmäklari på Ängby Torg och få årsmedlemsdekal klisrat på ditt kort. Då gäller det för medlemsrabatter och övriga förmåner enligt följande lista.

2016 års medlemsavgift beslutades på årsmötet till oförändrat 150 kr. Här de företag som lämnar rabatt vid uppvisandet av medlemskortet.

Medlemskortet = förmån!

Som medlem får du rabatt hos en del av våra handlare i närheten.

Ängby Smycken

10 procent på lagervaror (ej beställningsarbeten) t ex smycken, halskedjor, födelsedags- & doppresenter: 08-37 06 34

Följ oss på hemsidan
www.norra-angby.se
 och prenumerera på nyhetsbrevet

Föreningen har hos några medlemmar placerat ut en del trädgårds- och andra prylar för uthyrning eller lån. Ring och boka:

Stege 9 m

Johan Gunnarsson, Franklandsvägen 29,
 08-37 66 44
 Kostar 50 kr + 5 kr/dag.

Flaggstångsvinsh

Niklas Sölvemark, Jomsborgsv 7
 telefon 645 44 19 – Gratis!

Gallervät

Krister Bengtsson, Rökstensvägen 11,
 08-87 22 59.
 25 kr/dygn, 50 kr för icke medlemmar.

Elektrisk märkpenna för metall

HE Jonsson Jordanesvägen 7
 telefon 0708 97 02 22.
 Gratis lån men deposition.

Färglikare och Tidskriften Byggnadskultur

Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.
 se telefon 0739 83 22 07.
 Gratis lån men deposition. Max 3 dagar.

Gilla oss på facebook!
 www.facebook.com/norraangby

VILL DU HA EN TORR OCH VARM KÄLLARE?

Förutsättningen för det är att man värmeisolerar på väggens utsida.

Det är inte bara markvatten som orsakar fuktskador, utan kanske ännu mera innifrån kommande luft i form av vattenånga som koncentreras i väggen.

En enkel och säker lösning är Pordränmetoden. Pordrän är en fuktskyddad skiva av cellplastkuler som är värmeisolerande, dränerande, ventilerande och kapillärbrytande.

Pordrän har funnits på marknaden sedan 1965.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning.



GT GRUNDTEKNIK I SAMARBETE MED SVENHEIMS ENTREPRENAD
 Packstensgränd 5 Vällingby Ring 87 33 87/0705 - 87 33 87 TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR VATTEN & AVLÖPP



Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Genom ditt medlemskap visar du att du vill vara del i en gemenskap som har som ändamål att främja Norra Ängbybornas gemensamma intressen, verka för en trivsamt boendemiljö och goda kontakter mellan medlemmarna. Ju fler medlemmar föreningen har desto starkare kan vi agera i för oss angelägna frågor.

Genom medlemskap i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening får du

- möjlighet att delta i alla föreningens aktiviteter under ett helt år
- ditt exemplar av Norra Ängbyalmanackan hem i brevlådan
- låna föreningens prylar: stegar, märkpenna, färglikare mm
- möjlighet att få föreningens månatliga nyhetsbrev levererat per e-post
- nyttig och intressant information på föreningens hemsida
- vissa rabatter

Inte minst viktigt är att du i och med ditt medlemskap stödjer föreningens engagemang i för Norra Ängbyborna angelägna frågor, t ex angående nybyggnationer i och omkring vårt område eller att sprida kunskap om och främja områdets unika värden. Du blir medlem i trädgårdsstadsföreningen genom att betala medlemsavgiften, som är 150 kr per hushåll och år och medlemskapet gäller för perioden april–mars. I början av april, får du ditt medlemsbrev med inbetalningskort i brevlådan. Medlemsavgiften betalas till föreningens plusgirokonto 94 01 78-7.

Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

Gruppen vill – utgående från Norra Ängby som riksintresse för kulturmiljövården:

- öka kunskapen om och medlen till bevarande av stadsdelens unika värden
- genom insamling av bakgrundsmaterial och kontakt med berörda myndigheter dokumentera stadsdelens historia
- göra fakta om våra hus och trädgårdar tillgängliga för de boende så att de kan anpassa dessa med bibehållen inneboende charm för framtida behov

Vill du engagera dig i dessa frågor är du mycket välkommen. Vi träffas ungefär var sjätte vecka.

Mejla kulturmiljögruppen@norra-angby.se eller Johan Schaeffer: johan.schaeffer@yahoo.se eller 0739 83 22 07.

Grannsamverkan i Norra Ängby

Hans Erik Jonsson, 070 897 02 22, grannsamverkan@norra-angby.se

Föreningens styrelse

Anna-Karin Ekholm, ordförande, 08-30 66 77, annakarineholm@hotmail.com

Carola Bengtsson, Café Björkan, Julmarknad, Äppelsöndag, glöggen, Midsommar, Ängbyloppet, 070-733 58 42, carola.my@hotmail.com

Elisabet Engdahl-Linder, Fototävlingen, tidningsredaktionen, kalenderprojektet, 08-17 86 83, elisabet.engdahl.linder@gmail.com

Birgitta Forssblad, kassör, birgitta@fornsblad.se, 070 877 64 14

David Elwe, 076 884 57 10, david@elwe.se

Lotta Hirschberg, tidningsredaktionen, medlemsregister, 073 997 63 39 lotta.hirschberg@bredband.net

Thomas Fagerholm, webmaster, nyhetsbrev, 070 550 81 30, thomas.fagerholm@telia.com

Suppleanter

Rolf A Olsson, redaktör tidningsredaktionen, 070 564 93 93, rolf@rao.se

Bengt Randers, 070-344 53 85, bengt.randers@gmail.com

Revisorer: **Lars-Göran Gabriellsson**, 076 945 84 52, lagges@gmail.com. **Kenneth Sahlin**, 073 624 39 62, ksib.sthlm@telia.com

Lena Nordenson, 070 680 62 62 (suppleant)

Valberedning: **Rolf Jarlås**, jsr@bredband.net

Föreningens adress: **Norra Ängby Trädgårdsstadsförening**, c/o Ekholm, Bergslagsvägen 252, 168 55 Bromma

Program

Cafédagar i Björklunds hage

Söndagar kl 11-16

5 juni, 19 juni.

Familjefest Blackeberg

Nationaldagen 6 juni kl 11-15

Familjefest i parkleken Blacken. Barnteater, ansiktsmålning, lotterier m.m. Café.

Ett samarbete med parkleken och Trädgårdsstadsföreningen sedan flera år.



"Öppen trädgård"

Söndagen den 3 juli klockan 10-17

"Öppen trädgård" på Jomsborgsvägen 7, ett arrangemang med 1000 trädgårdar och Västerorts trädgårdssällskap. Café med hembakta kakor. Mer om denna trädgård och om andra som deltar i "Öppen trädgård" – även i Bromma – finns på tradgardsriket.se.

Midsommar i Björkan

Midsommarafton 24 juni kl 11-16

- Klockan 10.00. Ta med blommor, kom och hjälp till att klä stången
 - Klockan 14.00 reser vi stången tillsammans med Bromma folkdansgille.
- Lotterier för stora och små.
Caféet håller öppet med hembakade jordgubbstårter.

Viss kunskap får man bara av erfarenhet. Vi har snart 80 år i branschen.

Välkommen att kontakta oss om du funderar på att sälja din bostad!



SVENSK  FASTIGHETSFÖRMEDLING